

9. jul. 1841

FAKTA

Dato:

9. jul. 1841

Sidetal:

Dagbog D, side 75-76

Dagbogens placering:

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.
KKS1974-35

Omtalte personer:

Wilhelm von Felden

Karoline Ida von Felden, f. Jebens

TRANSSKRIFTION

9de Fredag.

Om Morgenen da Veiret var godt gik jeg med Omnibus Kl 6½ til Jerenbanen og kørte da derpaa til Heidelberg, der ligger 2½ dansk Miil borte i 30 Minutter. Den Fart¹ hvormed man kommer frem er utrolig, Gjenstandene nærmest Veien er man •76• ikke engang istand til at fatte, Alt løber sammen som paa et Rokkehjul der dreier hurtigt. De Bygninger hvori man stiger i Vognene vare kun færdige i Heidelberg, de behagede mig særdeeles ved sin Elegands og Soliditet; det samme gjælder om Stationshuuset og de mindre Oppasserhuuse underveis. Egnen man gjenemflyver er frugtbar; men ikke synderlig smuk, med Heidelberg begynder igjen det Smukke med de smaae Bjerge. Heidelberg ligger ved Neckaren imelem to Bjerge ved Enden af en Dal der taber sig i Sletten. Slottet der vel nu er Ruin er her imidlertiid det smukkeste, det er høist malerisk og bevoxet paa |i| en for Tyskland sandelig yppig Maade med Epheu og andre Slynngplanter; man skulle troe at man her befant sig i Italien; Slotshaugen er stor men ikke synderlig Interessant. De uhyre Viinfade i Slotskjælderen er vel nogle af de mærkeligste der existerer, det ene holder 236 Futter, hver Futter er 1200 Flask[er], Fadet holder altsaa ikke mindre end 2,83,200 Flasker. Det er 14 stærke Kridt [dvs. skridt] langt, og af en Høide som omtrent 2 Etager i et stort borgerligt Huus; ovenpaa det har man gjort som en lille Plads med Balustrade omkring hvor omtrent 10 Par mageligt kunne valdse omkring. Slottet er bygget i forskjellige Tidsaldere, Stiilen er ikke overalt lige god; det har paa nogle Steder Muur af 6 a 8 Al i Tykkelsen. Byen Heidelberg behagede mig saare meget, den har et ganske tysk Præg, endnu seer man her kun faae af de moderne Bygninger, der nuomstunder gjøre de fleste Byer saa kjedsommelige. Kl 12 kørte jeg igjen tilbage til Mannheim med Dampvognen og da Rose nu var temelig rask toge vi Kl 4 bort med Dampskibet til Maintz. Vi havde ombord idag et ligesaa vakkert Selskab som fra Kehl til Mannheim; idag var en Oberst v Felden² med Kone og 3 Døttre³ fra Münster dem hvortil vi især sluttede os. Mod Aften kom vi til Maintz og toge ind i Hotel zum Rheinischen Hoff.

¹ 2½ danske mil på 30 minutter svarer til en hastighed på omkring 38 kilometer i timen.

² Wilhelm von Felden.

³ Karoline Ida von Felden, f. Jebens. Døtrene var antagelig Auguste Karoline Erdmuthe (f. 1823), Karoline Mathilde Erdmuthe (f. 1825) og Wilhelmine Erdmuthe Luise (f. 1829).

