

19. okt. 1839

FAKTA

Dato:
19. okt. 1839

Sidetæl:
Dagbog C, side 16

Dagbogens placering:
Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.
KKS1974-33

Omtalte personer:
Paolo
Meccelina Pocobelli

TRANSSKRIFTION

19de Løverdag.

Da vi om Morgenen stod færdig til at forlade vort uhyggelige Værelse i Via Bourgognona, og blot endnu ventede Fakinerne der skulle bære vort Tøi, indfant Værtinden fra Capo le casa sig med hendes Søn for at siige os at hun nu ikke ville leie os sine Værelser med mindre jeg skriftlig vilde forbinde mig til at beholde dem for heele Vinteren og da jeg naturligviis ikke fant mig tilfreds dermed gik Accorten overstyr og vi stode nu huusvilde igjen. Jeg gik da strax at sige Paolo,¹ der alt igaar havde været mig behjælpelig, og han raadede mig til dog noget nøiere at see paa nogle Værelser, jeg igaar havde forkastet, da de syntes mig uhyggelige. Vi gik altsaa igjen hen i Via Porta Pinciana No 43, og virkelig saae jeg nu Alt med andre Øine; thi da jeg førstegang saae Værelserne var man netop beskjæftiget med Reengjøren og med at hænge Gardiner op, nu var Alt saavit færdigt, og Værtinden² havde ogsaa et mildere Ansigt; førstegang var hun maaske bleven vred, da jeg vovede at byde hende 10 Sc: isteden for 13 som hun forlangte. Vi bleve imidlertid nu enige om Priisen og Bestemmelse tagen om alt imorgen at tage dem i Besiddelse. Vi faar saaledes 2 store og ret smukke Værelser, jeg et lille til at male i, ogsaa for Rose et ret bequemt lille Kjøkken, saa at jeg nok tror at vi der vil blive tilfreds.

¹ Paolo.

² Meccelina Pocobelli.

**KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE**

NY CARLSBERGFONDET

