

1. jan. 1840

FAKTA

Dato:

1. jan. 1840

Sidetæl:

Dagbog C, side 33

Dagbogens placering:

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.
KKS1974-33

Omtalte personer:

Olivia Francisca Eddelien, f. Hjorth
Christen Hermansen
Kierulff

TRANSSKRIFTION

1ste Januar

Onsdag

Kl 9 om Morgenen forsamlede det heele Selskab sig ved Kaffeboardet og ogsaa jeg var nu igjen rask, dog fant jeg det raadeligst at gjøre Madam Edellin¹ Selskab og ikke med de Andre deeltage i den bestemte Tuur til Aricia Gensano og Nemi hvilken Vei det heele øvrige Selskab om Formiddagen gjorde til Esels imedens Madam E: og jeg spadserede til Aricia og gjenem Skoven ved Gichi's Park til Albaner Søen, og efter at vi der i nogle Øjeblikke havde betragtet de smukke Omgivelser paa en Vinterdag der her synes lig en Maidag i Hjemmet vente vi tilbage til Albano hvor vi i Caffen hentak Tiiden, som Italienerne der idag stode ledige paa Gader og Torve i Byen, og saaledes feirede Aarets første Dag. Til den bestemte Tiid indfant vort øvrige Selskab sig igjen i Hotellet uden at have haft andet Uheld end det at Hermansens² i Latium var falden af Eslet, og derved berøvet Lysten til fremdeeles at riide. Som man vel kunne tænke sig bragte Alle en udmærket Appetit og et muntert Sind med til det gode Bord i Villa Parigi, og kjørte vi da veltilfredse med den Maade hvorpaa vi havde feiret Aarets Begyndelse, mod Aften tilbage til Rom. Ogsaa Rose lod til at være tilfreds med den Maade hvorpaa hendes Geburtsdag var feiret, Capitain Kjerulf³ havde ved Bordet udbragt hendes Skaal, og derved forøget den almindelige Munterhed. Paa Piazza Barbarina steg man i Rom af Vognene og sagde hinanden det siste Farvel for denne Tuur.

¹ Olivia Francisca Eddelien, f. Hjorth.

² Christen Hermansen.

³ Uidentificeret, jvf. Kierulff.

