

6. jul. 1841

FAKTA

Dato:

6. jul. 1841

Sidetæl:

Dagbog D, side 74

Dagbogens placering:

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.

KKS1974-35

Omtalte personer:

Lisette Klein

Wilhelmine Schiøtt

TRANSSKRIFTION

6te Tirsdag.

Om Morgenen gik jeg først at aflevere paa Posten et Brev fra Rose til Mine,¹ og Kehl's Mærkværdigheder tog siden kun ringe Tiid at see. Kl 9 kom Jomfru Lisette Klein,² og vi gik da med hende til den anden Rhinbred, hvor hendes Herres Vogn ventede os. Athalia var ogsaa med, da vi have været heldige nok her i Kehl at finde en skikkelig Kone til at bære og padse hende. I Stratsbourg kjørte vi først hen at see Domkirken, hvorpaa vi gik til Jomf. Kleins Bolig hvor Athalia blev med Pigen imedens Rose og jeg gik at besee Byen og at købe Et og Andet. Dog denne Tuur bekom mig kun slet, Rose løb som hun var gal for snart igjen at komme tilbage til Athalia, og Følgen deraf var at jeg blev ganske syg, da jeg i disse Dage kun kan taale saare lidet. Førend vi forlode Statsbourg gik vi op til Jomf: Kleins Herre for at lade os befordre ved hans Vogn. Han er en gl: svagelig Herre, og gode Raad fra hans Siide med Hensyn paa min Sygdom manglede derfor ikke. Iblant Andet anpriste han meget Brugen af pastilles de Vichy³ og fik mig i den Anledning til at købe heele 10 Esker deraf her, da de i Kjøbenhavn ikke ere til at have. Vi kjørte omtrent Kl 1 tilbage fra Stratsbourg til Rhinbroen, hvorfra vi da gik til vort Hotel i Kehl. Jeg maatte paa tysk Siide betale Tolden af mine Esker pastilles med 13 Kreuzer.

¹ Wilhelmine Schiøtt.

² Lisette Klein.

³ Natrontabletter mod fordøjelsesbesvær.

