

9. jun. 1840

FAKTA

Dato:

9. jun. 1840

Sidetæl:

Dagbog C, side 75

Dagbogens placering:

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.

KKS1974-33

Omtalte personer:

Francesco Ferrari

Constantin Hansen

Christen Købke

Mohr

TRANSSKRIFTION

9de Tirsdag.

Jeg var idag morges nede ved Toldboden, men traf heller ikke nu nogen Leilighed til Capri, denne Tuur er nu alt saa ofte bleven forstyrret, at det meste af min saa kostbare Tiid, hvori jeg havde haabet at kunne gjøre Studier nu er gaaet ubenyttet hen, og neppe har jeg 10 a 12 Dage at være der paa Øen førend jeg igjen maae her tilbage, for med Dampskibet at kunne afgaae til Sicilien. Men er den gode Skjæbne mig der huld, kan maaske meget af det forsømte igjen indhentes. Tiiden er alt oftere bleven mig lang her i Neapel, og min Uvirksomhed ærgrer mig. Om Eftermid: spadserede Rose og jeg ud af St: Lucia til Villa Reale, vi vare da ogsaa med Her Ferrari¹ underveis inde at kjøbe et Par blaae Brillen til Rose, hvis Øjne synes at liide ved den stærke Solglands. Ogsaa Bomulds Strømper bleve idag indkjøbte til mig, de høre til de Artikler der her ere godt Kjøb. Om Aftenen besøgte Hansen² Købke³ og Mohr⁴ os, den siste synes at finde særdeles Behag i vort Selskab; maaske driver den Kjedsommelighed han føler ved at maatte opholde sig her ham til at søge all den Adspredelse han kan faae, og som er istand til at minde ham om Hjemmet, som han saa ivrigt længes efter.

¹ Francesco Ferrari.

² Constantin Hansen.

³ Christen Købke.

⁴ Uidentificeret, jvf. Mohr.

