

27. apr. 1840

FAKTA

Dato:

27. apr. 1840

Sidetæl:

Dagbog C, side 60

Dagbogens placering:

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.
KKS1974-33

Omtalte personer:

Frederik Paludan-Müller
Charite Paludan-Müller, f. Borch
Pocobelli
Meccelina Pocobelli

TRANSSKRIFTION

27de Mandag

Uden at betale vor Regning i Værtshuset maatte vi om Morgenen begive os paa Veien til Villa Adriana. Værten havde behaget at gaae ud, og havde formodentlig ventet at vi skulle være hans Tjenere og vente, hvortil vi imidlertid ikke fant os beføiet. Vi toge Veien af Gangstien ned igjennem Olieskoven til Villa Adriana hvor vi paa en behagelig Maade tilbragte et Par Tiimer. Vel havde de derværende Ruiner Intet heelt at opviise, imidlertid er Naturen, der omgiver dem overordentlig smuk, og den yppige Maade hvorpaa alle Ruinerne ere decorerede med Slynngplanter fryder Øjet meget. Henimod Middag vare vi færdige, og begave vi os da ud til Veien hvor vi fant Værtens Bud, der bragte Regningen, den var høi, som man kunne vente sig det i et italiensk Værtshuus hvor man er bleven slet beværtet. Efter i noget at have ventet ankom Vognen, og vi kørte til Rom hvor vi ankom Kl 3, og bleve milt modtagne af vore Værtsfolk.¹ Vi klæte os nu om og gik at spise til Middags hos Lepre hvor vi for sistegang sagde Farvel til Palludan Møller's.² Jeg ville have ønsket at denne vakkre Familie var forbleven længere her, vi harmonerede med dem, og havde Glæde af deres Omgang, Noget vi ikke kan siige om de andre herværende Danske. Disse to Dages Anstregelse havde medtaget saavel Rose som mig i den Grad, at vi ordentlig følte os syge af Udmattelse. Hvilen var os derfor saare velkommen om Aftenen.

¹ Pocobelli og Meccelina Pocobelli.

² Frederik Paludan-Müller og Charite Paludan-Müller, f. Borch.

