

## 28. sep. 1839

### FAKTA

Dato:

28. sep. 1839

Sidetæl:

Dagbog C, side 9

Dagbogens placering:

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.

KKS1974-33

Omtalte personer:

Maximilian I

### TRANSSKRIFTION

28de Løverdagen

Det meste af Formiddagen spadserede vi omkring i Byen, saae de herlige Brontze Statuer og Maximilian 1ste<sup>1</sup> Grav i Kirken zum Heiligen Kreutz, besøgte flere Kirker og Partirer af Byen hvorfra man har Udsigt i det herlige Landskab og hvorved især Broen udmærker sig. Veiret der hidtil havde været udmærket smukt begynte imidlertid at forandre sig, og vi foretog derfor at afgaae om Eftermiddagen med Eilwagen til Botzen.<sup>2</sup> Kl 6 kjørte vi bort, og saalænge det endnu var lyst havde vi fra Cabrioletten den herligste Udsigt ind imellem Bjergene, hvor Veien slynger sig paa en høist malerisk Maade; men Rose forarsagede denne Kjøren ved Siden af Afgrunden megen Skræk. Da vi om Aftenen holt for at spise havde vi ved et Tilfælde Selskab af Distriktets Skarpretter der just drog til Inspruk<sup>3</sup> for at hænge en Morder der var dømt til Døden; vort Reiseselskab i Vognen var en polsk Fyrste og en rusisk Baron og Companiet var saaledes sammensat af all Slags Folk. Om Natten passerede vi desværre Brenneren og kunne da kun svagt i Maanskinnet nyde de herlige Natursener.

---

<sup>1</sup> Maximilian I.

<sup>2</sup> Bozen, dvs. Bolzano.

<sup>3</sup> Innsbruck.

9

September 1839.

28<sup>de</sup> For i den aften gik jeg og de andre Sufferkorns Laga og Højsange, som jeg aldrig saa minns de for at se dem. Næste søndag, som jeg var nødt til at sætte mig ned i et rom i det gamle slott, og i det nye slott, som jeg havde taget mig. Næste dag gik jeg og de andre Sufferkorns Laga og Højsange, som jeg aldrig saa minns de for at se dem. Næste søndag, som jeg var nødt til at sætte mig ned i et rom i det gamle slott, og i det nye slott, som jeg havde taget mig. Næste dag gik jeg og de andre Sufferkorns Laga og Højsange, som jeg aldrig saa minns de for at se dem. Næste søndag, som jeg var nødt til at sætte mig ned i et rom i det gamle slott, og i det nye slott, som jeg havde taget mig.

29<sup>de</sup> Lørdagen den 29<sup>de</sup> af September, som jeg havde taget mig. Næste dag gik jeg og de andre Sufferkorns Laga og Højsange, som jeg aldrig saa minns de for at se dem. Næste søndag, som jeg var nødt til at sætte mig ned i et rom i det gamle slott, og i det nye slott, som jeg havde taget mig.

30<sup>de</sup> Søndagen den 30<sup>de</sup> af September, som jeg havde taget mig. Næste dag gik jeg og de andre Sufferkorns Laga og Højsange, som jeg aldrig saa minns de for at se dem. Næste søndag, som jeg var nødt til at sætte mig ned i et rom i det gamle slott, og i det nye slott, som jeg havde taget mig.