

29. jun. 1841

FAKTA

Dato:
29. jun. 1841

Sidetæl:
Dagbog D, side 68

Dagbogens placering:
Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.
KKS1974-35

Omtalte personer:
madam Tanner

TRANSSKRIFTION

29de Tirsdag.

Idag Morges Kl 5 afreiste vi fra Bern med vor nye Veturin hvis Vogn vel ikke er saa blød, som den vi hidindtil have haft; men hvis Heste ere des bedre, og da vi have heele Vognen til vor Disposition bøder dette noget paa den mindre gode Udstopning. Vi have ogsaa haft det roligt og godt idag, da vi Gud skee Lov ere frie for Mad: Tanner's¹ evige Vrøvl og ingen Ergrelse mere have af hendes Gjærrighed. Vi kjørte rask adsted og Veien som vi gjorde var overmaade smuk, [overstreget: og] i alle de Landsbyer vi kom igjennem saae vi Velstand Huusene ere store smukke og hyggelige, Markerne og Haugerne vel dyrkede; det største Stykke af Landeveien er besat med Kirsebær og andre Frugttræer, man seer tydeligt at man her veed at benytte Jorden paa den mest inbringende Maade. Vi kom om Middagen til Schüpheim² en temelig stor Landsbye i Canton Lucern. Her er man igjen inde i det Catolske, og Forskjellen i Velstanden, Huusfliden, og Landbruget bliver strax synlig idet Huusene har et minde pynteligt Udseende, og Hauger og Marker mindre omhyggeligt dyrkede. Det var idag Peter og Pauels Fest og paa Landeveien og i Byerne saae man allevegne pyntede Landfolk; Fruentimerdragterne ere her som i Caton Bern meget smukke, Mændene derimod have ingen caracteristisk Dragt, og see mindre end vel ud. Vi kom om Aftenen til Luzern og toge ind i die Wage der fra flere Steder var bleven os anbefalet.

¹ Madam Tanner.

² Dvs. Schüpheim.

