

## 2. nov. 1834

### FAKTA

Dato:

2. nov. 1834

Sidetæl:

Dagbog B, side 93 verso

Dagbogens placering:

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4<sup>o</sup>

Omtalte personer:

Albert Küchler

### TRANSSKRIFTION

Heele Formidagen tilbragte jeg hos Kücler,<sup>1</sup> og saae hans Tegninger og Skitser som han havde bragt med fra Landet; der var mange smukke Ting. Om Efter: var jeg hjemme, om Aftenen lidt henne i Osteriet. Søndagene her i Rom ere kjedelige og stille. Det skulle have været anderledes hjemme idag, men det er maaske fordi jeg endnu er saa fremmed her.

---

<sup>1</sup> Albert Küchler.

XI. November 1834. 30 Dage. 23 Sønd. efter Trin.  
Søndag

2  
Søndag  
I den forrige dag har vi været i kirken, og har hørt prædiken af den høje præst, som har været her i mange år, og som har været meget elsket af alle. Han har prædikeret om den hellige ånd, og om dens gave, som er at vi skal elske hinanden som os selv, og som skal være i fred og harmoni med Gud og med hinanden.

3  
Mandag  
I den forrige dag har vi været i kirken, og har hørt prædiken af den høje præst, som har været her i mange år, og som har været meget elsket af alle. Han har prædikeret om den hellige ånd, og om dens gave, som er at vi skal elske hinanden som os selv, og som skal være i fred og harmoni med Gud og med hinanden.

4  
Tirsdag  
I den forrige dag har vi været i kirken, og har hørt prædiken af den høje præst, som har været her i mange år, og som har været meget elsket af alle. Han har prædikeret om den hellige ånd, og om dens gave, som er at vi skal elske hinanden som os selv, og som skal være i fred og harmoni med Gud og med hinanden.

5  
Onsdag  
I den forrige dag har vi været i kirken, og har hørt prædiken af den høje præst, som har været her i mange år, og som har været meget elsket af alle. Han har prædikeret om den hellige ånd, og om dens gave, som er at vi skal elske hinanden som os selv, og som skal være i fred og harmoni med Gud og med hinanden.

6  
Torsdag  
I den forrige dag har vi været i kirken, og har hørt prædiken af den høje præst, som har været her i mange år, og som har været meget elsket af alle. Han har prædikeret om den hellige ånd, og om dens gave, som er at vi skal elske hinanden som os selv, og som skal være i fred og harmoni med Gud og med hinanden.

7  
Fredag  
I den forrige dag har vi været i kirken, og har hørt prædiken af den høje præst, som har været her i mange år, og som har været meget elsket af alle. Han har prædikeret om den hellige ånd, og om dens gave, som er at vi skal elske hinanden som os selv, og som skal være i fred og harmoni med Gud og med hinanden.

8  
Lørdag  
I den forrige dag har vi været i kirken, og har hørt prædiken af den høje præst, som har været her i mange år, og som har været meget elsket af alle. Han har prædikeret om den hellige ånd, og om dens gave, som er at vi skal elske hinanden som os selv, og som skal være i fred og harmoni med Gud og med hinanden.