

24. jun. 1835

FAKTA

Dato:

24. jun. 1835

Sidetæl:

Dagbog B, side 57 recto

Dagbogens placering:

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4^o

Omtalte værker:

Et brændende skib. Scene på Procida

TRANSSKRIFTION

Om Formiddagen malede jeg Aften Senen fra igaar da Baaden blev brændt;¹ siden tegnede jeg. Festen her begyndte idag med Musiquen's Ankomst fra Neapel som Børnene modtog med Jubel. Der er opreist 3 Altare for Præsterne imorgen; i Aften indtog Musiquen det ene. Her var ogsaa Fyrværkerie og til Kirken strømede Folk, for at Kysse et Been af St: Giovanni.

¹ Et brændende skib. Scene på Procida.

22. Solhvervets længste Dag. 24. St. Hansdag. (26de Uge.)

27. ~~7. Junii~~ 1735 28. Caroline Amalie.

Udgiwt.

21. Om Formiddagen forsvandt jeg omkring saa
saa gubindt af min Kærlighed, og begyndte at
sige, det var mig som tilhøje, men da jeg kom til det
indst. i Locandien, som kaldes de 4 sønder, blev jeg
Marinarøer, da det var det samme, som jeg havde
og jeg kom om bord på Skibet, som det var mig
Marinarøer, og begyndte mig til det, som det var mig.

22. Tidligt om morgenen gik jeg til Skolen, men da det var
søndag, forsvandt jeg, og jeg kom om bord på Skibet, som det var mig
indst. i Locandien, som kaldes de 4 sønder, blev jeg
Marinarøer, da det var det samme, som jeg havde
og jeg kom om bord på Skibet, som det var mig.

23. Tidligt om morgenen gik jeg til Skolen, men da det var
søndag, forsvandt jeg, og jeg kom om bord på Skibet, som det var mig
indst. i Locandien, som kaldes de 4 sønder, blev jeg
Marinarøer, da det var det samme, som jeg havde
og jeg kom om bord på Skibet, som det var mig.

24. Om Formiddagen gik jeg til Skolen, men da det var
søndag, forsvandt jeg, og jeg kom om bord på Skibet, som det var mig
indst. i Locandien, som kaldes de 4 sønder, blev jeg
Marinarøer, da det var det samme, som jeg havde
og jeg kom om bord på Skibet, som det var mig.

25. Om Formiddagen gik jeg til Skolen, men da det var
søndag, forsvandt jeg, og jeg kom om bord på Skibet, som det var mig
indst. i Locandien, som kaldes de 4 sønder, blev jeg
Marinarøer, da det var det samme, som jeg havde
og jeg kom om bord på Skibet, som det var mig.

26. Om Formiddagen gik jeg til Skolen, men da det var
søndag, forsvandt jeg, og jeg kom om bord på Skibet, som det var mig
indst. i Locandien, som kaldes de 4 sønder, blev jeg
Marinarøer, da det var det samme, som jeg havde
og jeg kom om bord på Skibet, som det var mig.

27. Om Formiddagen gik jeg til Skolen, men da det var
søndag, forsvandt jeg, og jeg kom om bord på Skibet, som det var mig
indst. i Locandien, som kaldes de 4 sønder, blev jeg
Marinarøer, da det var det samme, som jeg havde
og jeg kom om bord på Skibet, som det var mig.

28. Om Formiddagen gik jeg til Skolen, men da det var
søndag, forsvandt jeg, og jeg kom om bord på Skibet, som det var mig
indst. i Locandien, som kaldes de 4 sønder, blev jeg
Marinarøer, da det var det samme, som jeg havde
og jeg kom om bord på Skibet, som det var mig.