

28. mar. 1836

FAKTA

Dato:

28. mar. 1836

Sidetæl:

Dagbog B, side 33 recto

Dagbogens placering:

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4^o

Trykt udgave:

Ida Haugsted: Dream and reality.

Danish antiquaries, architects and artists in Greece, London 1996, s. 373

TRANSSKRIFTION

Den forbandede Trækvind gennem det aabne Tag, hvor Kattene havde deres Gang gjorde mig glad ved om Morgenen at kunne forlade Teben.¹

Den første Deel af Veien var temelig kjedsomelig, naar man nærmer sig Chalsis² bliver den smukkere og paa engang seer man heele Byen og Bjergene paa Negropont, Delfi med Snee. Vi rede forbi Fæstningen Carababa³ over Euripos ind i Byen der ganske er tyrkisk i Stiilen.

Comandanten. Riisenvælling og sød ypperlig Viin. Hovedvaskning og Barberen. Den tjenstfærdige Tysker fra Coblantz.

¹ Theben.

² Chalkida.

³ Karababafæstningen ved Euriposstrædet.

31. Anden Paaske- dag. Fred. 5 Sodsels. (14de Uge.)

Marts 1836. April

Udgiot.

27. Fra Livadia igjen den samme for hilsen som for den første gang. I alle de dage som er gaaet forbi, er det ikke blevet glemmt at minde om den gamle og gode venskab. Og det er ogsaa en stor glæde at se at den gamle venskab stadig er levende og blomstrende. Og det er ogsaa en stor glæde at se at den gamle venskab stadig er levende og blomstrende.

28. Den første gang som jeg har været i København, har jeg været i København i 1836. Og det er ogsaa en stor glæde at se at den gamle venskab stadig er levende og blomstrende. Og det er ogsaa en stor glæde at se at den gamle venskab stadig er levende og blomstrende.

29. Den første gang som jeg har været i København, har jeg været i København i 1836. Og det er ogsaa en stor glæde at se at den gamle venskab stadig er levende og blomstrende. Og det er ogsaa en stor glæde at se at den gamle venskab stadig er levende og blomstrende.

30. Den første gang som jeg har været i København, har jeg været i København i 1836. Og det er ogsaa en stor glæde at se at den gamle venskab stadig er levende og blomstrende. Og det er ogsaa en stor glæde at se at den gamle venskab stadig er levende og blomstrende.

31. Den første gang som jeg har været i København, har jeg været i København i 1836. Og det er ogsaa en stor glæde at se at den gamle venskab stadig er levende og blomstrende. Og det er ogsaa en stor glæde at se at den gamle venskab stadig er levende og blomstrende.