

23. jun. 1835

FAKTA

Dato:

23. jun. 1835

Sidetæl:

Dagbog B, side 57 recto

Dagbogens placering:

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4^o

Omtalte værker:

Strandparti ved Procida

TRANSSKRIFTION

Malet¹ om Formiddagen; men om Eftermid: maatte jeg tegne, da det igjen blev daarligt Veier, Aftenen var igjen smuk, jeg spadserede omkring i alle Kroge i Byen, og morede mig herligt paa Torvet, hvor man opbrændte en gammel Baad i Regard af St: Gjovani Festen i Morgen, der var utallige Motiver til Malerier, man kan ærgre sig sort over at man ikke kan gjøre Alt.

¹ Dvs. på studiet Strandparti ved Procida.

22. Solhvervets længste Dag. 24. St. Hansdag. (26de Uge.)

27. ~~7. Junij~~ 1735 28. Caroline Amalie.

Udgiwt.

21. Om Formiddagen forsvandt jeg omkring saa
saa gubindt af min Kærligste Hæ, jeg befandt sig
i det, det Hæder, som tilbage, men det var mig alle de
indtil i Lovens, som efter de de sande, det var
Marinarer, som i alle de de sande, det var
og jeg var en sande, som i alle de de sande, det var
Marinarer, som i alle de de sande, det var

22. Tidligt i aften gik jeg til den gamle, som i alle de de sande, det var
saa gubindt af min Kærligste Hæ, jeg befandt sig
i det, det Hæder, som tilbage, men det var mig alle de
indtil i Lovens, som efter de de sande, det var
Marinarer, som i alle de de sande, det var
og jeg var en sande, som i alle de de sande, det var
Marinarer, som i alle de de sande, det var

23. Tidligt i aften gik jeg til den gamle, som i alle de de sande, det var
saa gubindt af min Kærligste Hæ, jeg befandt sig
i det, det Hæder, som tilbage, men det var mig alle de
indtil i Lovens, som efter de de sande, det var
Marinarer, som i alle de de sande, det var
og jeg var en sande, som i alle de de sande, det var
Marinarer, som i alle de de sande, det var

24. Om Formiddagen, som i alle de de sande, det var
saa gubindt af min Kærligste Hæ, jeg befandt sig
i det, det Hæder, som tilbage, men det var mig alle de
indtil i Lovens, som efter de de sande, det var
Marinarer, som i alle de de sande, det var
og jeg var en sande, som i alle de de sande, det var
Marinarer, som i alle de de sande, det var

25. Om Formiddagen, som i alle de de sande, det var
saa gubindt af min Kærligste Hæ, jeg befandt sig
i det, det Hæder, som tilbage, men det var mig alle de
indtil i Lovens, som efter de de sande, det var
Marinarer, som i alle de de sande, det var
og jeg var en sande, som i alle de de sande, det var
Marinarer, som i alle de de sande, det var

26. Om Formiddagen, som i alle de de sande, det var
saa gubindt af min Kærligste Hæ, jeg befandt sig
i det, det Hæder, som tilbage, men det var mig alle de
indtil i Lovens, som efter de de sande, det var
Marinarer, som i alle de de sande, det var
og jeg var en sande, som i alle de de sande, det var
Marinarer, som i alle de de sande, det var

27. Om Formiddagen, som i alle de de sande, det var
saa gubindt af min Kærligste Hæ, jeg befandt sig
i det, det Hæder, som tilbage, men det var mig alle de
indtil i Lovens, som efter de de sande, det var
Marinarer, som i alle de de sande, det var
og jeg var en sande, som i alle de de sande, det var
Marinarer, som i alle de de sande, det var

28. Om Formiddagen, som i alle de de sande, det var
saa gubindt af min Kærligste Hæ, jeg befandt sig
i det, det Hæder, som tilbage, men det var mig alle de
indtil i Lovens, som efter de de sande, det var
Marinarer, som i alle de de sande, det var
og jeg var en sande, som i alle de de sande, det var
Marinarer, som i alle de de sande, det var

af Læder i den for første
gang for en Læder i den for
første gang for en Læder i den
for første gang for en Læder i den
for første gang for en Læder i den
for første gang for en Læder i den