

2. mar. 1840

FAKTA

Dato:

2. mar. 1840

Sidetal:

Dagbog C, side 46-47

Dagbogens placering:

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.

KKS1974-33

Omtalte personer:

Heinrich Eddelien

Fritz Paulsen

Elisa Paulsen, f. Thorvaldsen

TRANSSKRIFTION

2den Mandag.

Fastelavn. Jeg var om Morgenen tidligt oppe for at købe Boller til Rose, men disse saa gode de end vare, ere de dog noget ganske forskjelligt fra det hvortil man fra Hjemmet er vant. Siden op ad Formiddagen gik jeg med Erdelin¹ for at hjælpe ham at bestille et Par Kageforme, vi gjorde da med det samme vore huuslige Indkjøb, og han var mig da behjælpelig med at købe Viin •47• hvilket jeg ene ikke tiltror mig dygtig nok til. Da disse Sager vare besørgede, fulgte han hjem med mig, og Rose trakterede da med Ege-Snapse² og Fastelavnsboller og mindede sig saaledes det kjære Hjem. Da vi vare ifult Arbeide med at spise vore Eg, kom Oberst Pauelsen³ for at invitere Rose til at kjøre med hende⁴ i Aften i Corsoen. Hun modtog af flere Grunde imidlertiid ikke denne Indbydelse, og havde hun siden saa meget mere Grund til at glæde sig derover, da det ud af Eftermiddagen begynte at regne saa stærkt at der ikke mere kunne være Tale om Kjøren eller Glæde i Corsoen. Den ene Maske kom listende efter den anden op af Gaden, med Paraplui eller Tørklæde over Hovedet, Beviis nok paa at man fant det bedre inden sine Vægge; Ogsaa vi hyldede dette Prindsip og var derfor helle Eftermiddagen og Aftenen ene hjemme.

¹ Heinrich Eddelien.

² Dvs. æggesnaps.

³ Fritz Paulsen.

⁴ Elisa Paulsen, f. Thorvaldsen.

