

## 5. Apr. 1836

### FACTS

Date:

5. Apr. 1836

Page number:

Dagbog B, side 35 recto

Mentioned people:

François Feraldi

Christian Hansen

Achille Rouen

Mentioned works:

Parti udenfor Athen; i mellemgrunden

Theseustemplet og en del af byen; i

baggrunden bjergene Lygabetos og

Hymettos (gentagelse)

### TRANSCRIPTION

Atter idag Intet bestilt; det meste af Formiddagen gik hen hos en græsk Skrædder hvor jeg var med Hansens's<sup>1</sup> Epistat<sup>2</sup> Nicolò<sup>3</sup> for at bestille en græsk Dragt. Jeg troer at kunne have baade Nytte og Fornøjelse deraf hjemme. Jeg var ogsaa henne hos Consul Feraldi<sup>4</sup> at hæve 40 Collonati for et lille Malerie<sup>5</sup> som Baron Rouen<sup>6</sup> fik. Om Aftenen begyndte jeg et Brev til Rose.

---

<sup>1</sup> Christian Hansen.

<sup>2</sup> Epistátis, dvs. arbejdsformand.

<sup>3</sup> Uidentificeret.

<sup>4</sup> François Feraldi.

<sup>5</sup> I sit indtægtsregnskab over solgte værker skriver Rørbye uddybende: "Et lille Malerie af det med Tesseus Templet fik Baron Rouen for 40 Colloneti." Der er altså tale om en formindsket (og iøvrigt ukendt) gentagelse af maleriet i Thorvaldsens Museum.

<sup>6</sup> Achille Rouen.

9. Procopius.. 10. Ezechiel.

(15de Uge.)

April 1836.

Udgivet.

35

1<sup>o</sup> paa Søndag  
2. Vi kender en vort land, og det ligger paa en ø, som kaldes Sicilien, og som er en af de største og mest frugtbare i verden. Den er omgivet af det blå Hav, og dens beboere er af den mest vidunderlige Art. De har en særegen Skik og Sædvaner, og deres Sprog er en blanding af de gamle og nye Sprog. De har en stor Elskovshed og en stor Hæder for deres Fædre og deres Land. De har en stor Færdighed og en stor Mod, og de har en stor Hæder for deres Fædre og deres Land. De har en stor Færdighed og en stor Mod, og de har en stor Hæder for deres Fædre og deres Land.

3. Atter idag, Luthers Gæstgæst, og en anden af de store. Den er omgivet af det blå Hav, og dens beboere er af den mest vidunderlige Art. De har en særegen Skik og Sædvaner, og deres Sprog er en blanding af de gamle og nye Sprog. De har en stor Elskovshed og en stor Hæder for deres Fædre og deres Land. De har en stor Færdighed og en stor Mod, og de har en stor Hæder for deres Fædre og deres Land.

4. Der forfælte Gæstgæst, og en anden af de store. Den er omgivet af det blå Hav, og dens beboere er af den mest vidunderlige Art. De har en særegen Skik og Sædvaner, og deres Sprog er en blanding af de gamle og nye Sprog. De har en stor Elskovshed og en stor Hæder for deres Fædre og deres Land. De har en stor Færdighed og en stor Mod, og de har en stor Hæder for deres Fædre og deres Land.

5. Atter idag, Luthers Gæstgæst, og en anden af de store. Den er omgivet af det blå Hav, og dens beboere er af den mest vidunderlige Art. De har en særegen Skik og Sædvaner, og deres Sprog er en blanding af de gamle og nye Sprog. De har en stor Elskovshed og en stor Hæder for deres Fædre og deres Land. De har en stor Færdighed og en stor Mod, og de har en stor Hæder for deres Fædre og deres Land.

6. Den er omgivet af det blå Hav, og dens beboere er af den mest vidunderlige Art. De har en særegen Skik og Sædvaner, og deres Sprog er en blanding af de gamle og nye Sprog. De har en stor Elskovshed og en stor Hæder for deres Fædre og deres Land. De har en stor Færdighed og en stor Mod, og de har en stor Hæder for deres Fædre og deres Land.

7. Den er omgivet af det blå Hav, og dens beboere er af den mest vidunderlige Art. De har en særegen Skik og Sædvaner, og deres Sprog er en blanding af de gamle og nye Sprog. De har en stor Elskovshed og en stor Hæder for deres Fædre og deres Land. De har en stor Færdighed og en stor Mod, og de har en stor Hæder for deres Fædre og deres Land.

8. Den er omgivet af det blå Hav, og dens beboere er af den mest vidunderlige Art. De har en særegen Skik og Sædvaner, og deres Sprog er en blanding af de gamle og nye Sprog. De har en stor Elskovshed og en stor Hæder for deres Fædre og deres Land. De har en stor Færdighed og en stor Mod, og de har en stor Hæder for deres Fædre og deres Land.

9. Den er omgivet af det blå Hav, og dens beboere er af den mest vidunderlige Art. De har en særegen Skik og Sædvaner, og deres Sprog er en blanding af de gamle og nye Sprog. De har en stor Elskovshed og en stor Hæder for deres Fædre og deres Land. De har en stor Færdighed og en stor Mod, og de har en stor Hæder for deres Fædre og deres Land.