

26. Feb. 1836

FAKTA

Dato:
26. Feb. 1836

Sidetale:
Dagbog B, side 23 recto

Dagbogens placering:
Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4°

Omtalte personer:
Achille Rouen

Omtalte værker:
Udsigt imellem søjlerne af Parthenon på Akropolis ved Athen. I baggrunden ses havnen ved Piræus og bjergene på Morea

Parti udenfor Athen; i mellemgrunden Theseustemplet og en del af byen; i baggrunden bjergene Lygabetos og Hymettos

Trykt udgave:
Ida Haugsted: Dream and reality. Danish antiquaries, architects and artists in Greece, London 1996, s. 371

TRANSSKRIFTION

Det var en udmærket smuk Dag, og jeg benyttede den godt, da jeg baade malede om For og Eftermidd:¹ Da jeg kom op paa Acropolis var Baron Ruent² den franske Minister der med hans Familie og et heelt Selskab. Da han saae mig kom han hen og tiltalte mig meget høfligt, takkede fordi han havde seet mine Tegninger etc: Omendskjøndt ældre er han en smukkere Mand end hans unge græske Kone er som Dame.

¹ Dvs. henholdsvis på Parti udenfor Athen; i mellemgrunden Theseustemplet og en del af byen; i baggrunden bjergene Lygabetos og Hymettos og Udsigt imellem søjlerne af Parthenon på Akropolis ved Athen. I baggrunden ses havnen ved Piræus og bjergene på Morea.

² Achille Rouen.

24. Mathias.

28. Allegaard.

(9de Uge.)

Februar 1836.

Udgivt.

21. I den gamle Tid var det almindeligt, at man i alle Lande, og især i de nordlige, havde en særlig Art af Hæder, som kaldtes Hæder, og som bestod i, at man gav sine Børn, og sine Slægtninge, en Hæder, som de skulde bære, og som de skulde være stolte af. Denne Hæder var en Art af Hæder, som man gav sine Børn, og sine Slægtninge, og som de skulde bære, og som de skulde være stolte af. Denne Hæder var en Art af Hæder, som man gav sine Børn, og sine Slægtninge, og som de skulde bære, og som de skulde være stolte af.

22. I den gamle Tid var det almindeligt, at man i alle Lande, og især i de nordlige, havde en særlig Art af Hæder, som kaldtes Hæder, og som bestod i, at man gav sine Børn, og sine Slægtninge, en Hæder, som de skulde bære, og som de skulde være stolte af. Denne Hæder var en Art af Hæder, som man gav sine Børn, og sine Slægtninge, og som de skulde bære, og som de skulde være stolte af.

23. I den gamle Tid var det almindeligt, at man i alle Lande, og især i de nordlige, havde en særlig Art af Hæder, som kaldtes Hæder, og som bestod i, at man gav sine Børn, og sine Slægtninge, en Hæder, som de skulde bære, og som de skulde være stolte af. Denne Hæder var en Art af Hæder, som man gav sine Børn, og sine Slægtninge, og som de skulde bære, og som de skulde være stolte af.

24. I den gamle Tid var det almindeligt, at man i alle Lande, og især i de nordlige, havde en særlig Art af Hæder, som kaldtes Hæder, og som bestod i, at man gav sine Børn, og sine Slægtninge, en Hæder, som de skulde bære, og som de skulde være stolte af. Denne Hæder var en Art af Hæder, som man gav sine Børn, og sine Slægtninge, og som de skulde bære, og som de skulde være stolte af.

25. I den gamle Tid var det almindeligt, at man i alle Lande, og især i de nordlige, havde en særlig Art af Hæder, som kaldtes Hæder, og som bestod i, at man gav sine Børn, og sine Slægtninge, en Hæder, som de skulde bære, og som de skulde være stolte af. Denne Hæder var en Art af Hæder, som man gav sine Børn, og sine Slægtninge, og som de skulde bære, og som de skulde være stolte af.

26. I den gamle Tid var det almindeligt, at man i alle Lande, og især i de nordlige, havde en særlig Art af Hæder, som kaldtes Hæder, og som bestod i, at man gav sine Børn, og sine Slægtninge, en Hæder, som de skulde bære, og som de skulde være stolte af. Denne Hæder var en Art af Hæder, som man gav sine Børn, og sine Slægtninge, og som de skulde bære, og som de skulde være stolte af.

27. I den gamle Tid var det almindeligt, at man i alle Lande, og især i de nordlige, havde en særlig Art af Hæder, som kaldtes Hæder, og som bestod i, at man gav sine Børn, og sine Slægtninge, en Hæder, som de skulde bære, og som de skulde være stolte af. Denne Hæder var en Art af Hæder, som man gav sine Børn, og sine Slægtninge, og som de skulde bære, og som de skulde være stolte af.

28. I den gamle Tid var det almindeligt, at man i alle Lande, og især i de nordlige, havde en særlig Art af Hæder, som kaldtes Hæder, og som bestod i, at man gav sine Børn, og sine Slægtninge, en Hæder, som de skulde bære, og som de skulde være stolte af. Denne Hæder var en Art af Hæder, som man gav sine Børn, og sine Slægtninge, og som de skulde bære, og som de skulde være stolte af.

29. I den gamle Tid var det almindeligt, at man i alle Lande, og især i de nordlige, havde en særlig Art af Hæder, som kaldtes Hæder, og som bestod i, at man gav sine Børn, og sine Slægtninge, en Hæder, som de skulde bære, og som de skulde være stolte af. Denne Hæder var en Art af Hæder, som man gav sine Børn, og sine Slægtninge, og som de skulde bære, og som de skulde være stolte af.