

20. Jul. 1840

FAKTA

Dato:

20. Jul. 1840

Sidetæl:

Dagbog C, side 88

Dagbogens placering:

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.

KKS1974-33

Omtalte personer:

Tomacelli

TRANSSKRIFTION

20de Mandag

En hæsliq Nat og derpaa følgende Dag, maaske Følgen af et Par Glas Campagne jeg igaar nød; thi ellers kjender jeg ingen Grund. Paa at gaee ud at arbeide var langt fra ikke at tænke paa, jeg kunne ikke engang hjemme holde ud at læse; thi ofte kom Smerterne stærkt over mig. Rose var urolig og i ligesaa slet Houmeur som jeg, og sandelig fortænker jeg hende ikke deri, da det at være syg paa et saa langt bortliggende fremet Sted, langt fra ikke er opbyggeligt. Vore Værtsfolk¹ viiser dem imidlertid meget nette, dog hvad er Saadant imod hvad man kan have hjemme hos sin Familie.

¹ Uidentificeret, jvf. Tomacelli.

Julii 1840.

17. Fredag. I formiddag gik jeg med mine venner til en stor fest i den store sal i Hotellet, som var indrettet til at fejre den danske Kongs fødselsdag. Der var mange selskaber af alle slags, og der var meget musik og dans. Efter middagen gik jeg med en del af dem til en anden fest i den lille sal, hvor der var en anden indretning og musik. Jeg var meget fornøjet over at se så mange gamle venner, og vi havde en meget behagelig aften.

18. Lørdag. I formiddag gik jeg med min søster og nogle andre venner til en fest i den store sal i Hotellet, som var indrettet til at fejre den danske Kongs fødselsdag. Der var meget musik og dans. Efter middagen gik jeg med en del af dem til en anden fest i den lille sal, hvor der var en anden indretning og musik. Jeg var meget fornøjet over at se så mange gamle venner, og vi havde en meget behagelig aften.

19. Søndag. I formiddag gik jeg med min søster og nogle andre venner til en fest i den store sal i Hotellet, som var indrettet til at fejre den danske Kongs fødselsdag. Der var meget musik og dans. Efter middagen gik jeg med en del af dem til en anden fest i den lille sal, hvor der var en anden indretning og musik. Jeg var meget fornøjet over at se så mange gamle venner, og vi havde en meget behagelig aften.

20. Mandag. I formiddag gik jeg med min søster og nogle andre venner til en fest i den store sal i Hotellet, som var indrettet til at fejre den danske Kongs fødselsdag. Der var meget musik og dans. Efter middagen gik jeg med en del af dem til en anden fest i den lille sal, hvor der var en anden indretning og musik. Jeg var meget fornøjet over at se så mange gamle venner, og vi havde en meget behagelig aften.