

22. Mar. 1840

FAKTA

Dato:

22. Mar. 1840

Sidetæl:

Dagbog C, side 52

Dagbogens placering:

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.
KKS1974-33

Omtalte personer:

Johan Bravo

Heinrich Eddelien

Olivia Francisca Eddelien, f. Hjorth

Peter Wilhelm Forchhammer

Frederik Paludan-Müller

Charite Paludan-Müller, f. Borch

Johann Martin von Wagner

TRANSSKRIFTION

22 Søndag

Tidlig om Morgenen var jeg ude for at hente Mælk Brød og Ricotta; thi vil vi have dette godt maae jeg selv gaae derom. Opad Formiddagen besøgte jeg Proff: Wagener,¹ hvor jeg længe blev, da Talen falt paa Grækenland; mit Møde igaar med Professor Forkhammer² fra Kiel havde igjen bragt mig paa at erindre den behagelige Tiid jeg tilbragte i Orienten hvorfra han nu for andengang kom, og hvorfor heele mit Hue staar. Da jeg forlod Wagener gik jeg at bytte Bøger hos vor nye Bibliothekar Bravo.³ Om Eftermid: besøgte vi Erdelins⁴ hvor nu begge ere syge, vi traf dem tilsengs, og i et maadeligt Houmeur, det var idag at deres Barn skulle have været døbt; nu var det imidlertid godt at hans Sygdom kom saa betimeligt at ingen Anstalter i den Anledning var gjort, ellers ville det være gaaet slemt ud over den stakkels Kone. Om Aftenen besøgte Paludan Møller's⁵ os, og med dem gaar Tiiden fortræffeligt da de begge er saare vel skaarne for Tungebaandet.

¹ Johann Martin von Wagner.

² Peter Wilhelm Forchhammer.

³ Johan Bravo.

⁴ Heinrich Eddelien og Olivia Francisca Eddelien, f. Hjorth.

⁵ Frederik Paludan-Müller og Charite Paludan-Müller, f. Borch.

