

16. Aug. 1835

FACTS

Date:

16. Aug. 1835

Page number:

Dagbog B, side 73 recto

Mentioned people:

Jakob Alt

Rudolph Alt

Mentioned works:

Gartnerdrengen Nicolo som marinaro
fra Amalfi

TRANSCRIPTION

Jeg malede om Formiddagen den lille Gartener Nicolo¹ her. Om Middagen kom Fader og Sønen Altt² hertil fra Castellamare saa at nu her igjen ere Bekjendte; men jeg vil ikke komme til at profiteere synderligt deraf, da jeg imorgen tager til det andet Hotell, der nu ligger bequemere for mig. Jeg spadserede om Aftenen med Nicolo ned til Amalfi hvor der var Fest og Fyrværkerie.

¹ Gartnerdrengen Nicolo som marinaro fra Amalfi.

² Jakob Alt og Rudolph Alt.

20. Bernhard. 21. Salomon.
23. Hundedagene ende. August 1835.

(34te Uge.)
Udgivt.

16. I malen om Formidelyghe den lille Gasterne. Nico.
Om Middagen kom Lørdag og Skønn Alt det smil
fra Castellamare, som at man havde været i Napoli, men
de var ikke komne til at gæste den lille Gasterne, som
de var imorgen taget til det andet Gæstehuset, som
begrænsede den lille. De havde været i Castellamare, men
Nicola var til Amalfi Provintz med sig og Lørdag var

17. Om Morgenen var jeg med at tage med den Barbaro
i Høllstet til Soler. Der var ingen Gæstehuse og
de var med blinde øjne, og de var med sig i det lille
de var med sig og var som de var, og de var med sig
der var med sig til Castellamare, som de var med sig
og de var med sig til Castellamare, som de var med sig
og de var med sig til Castellamare, som de var med sig

18. I dag behøver jeg at gøre en med den lille Gasterne.
Der var med sig og var som de var, og de var med sig
de var med sig og var som de var, og de var med sig
de var med sig og var som de var, og de var med sig
de var med sig og var som de var, og de var med sig
de var med sig og var som de var, og de var med sig

19. I malen om Formidelyghe den lille Gasterne. Nico.
Om Middagen kom Lørdag og Skønn Alt det smil
fra Castellamare, som at man havde været i Napoli, men
de var ikke komne til at gæste den lille Gasterne, som
de var imorgen taget til det andet Gæstehuset, som
begrænsede den lille. De havde været i Castellamare, men
Nicola var til Amalfi Provintz med sig og Lørdag var

20. I malen om Formidelyghe den lille Gasterne. Nico.
Om Middagen kom Lørdag og Skønn Alt det smil
fra Castellamare, som at man havde været i Napoli, men
de var ikke komne til at gæste den lille Gasterne, som
de var imorgen taget til det andet Gæstehuset, som
begrænsede den lille. De havde været i Castellamare, men
Nicola var til Amalfi Provintz med sig og Lørdag var

21. Om Morgenen var jeg med at tage med den Barbaro
i Høllstet til Soler. Der var ingen Gæstehuse og
de var med blinde øjne, og de var med sig i det lille
de var med sig og var som de var, og de var med sig
der var med sig til Castellamare, som de var med sig
og de var med sig til Castellamare, som de var med sig
og de var med sig til Castellamare, som de var med sig

22. I dag behøver jeg at gøre en med den lille Gasterne.
Der var med sig og var som de var, og de var med sig
de var med sig og var som de var, og de var med sig
de var med sig og var som de var, og de var med sig
de var med sig og var som de var, og de var med sig
de var med sig og var som de var, og de var med sig

23. I malen om Formidelyghe den lille Gasterne. Nico.
Om Middagen kom Lørdag og Skønn Alt det smil
fra Castellamare, som at man havde været i Napoli, men
de var ikke komne til at gæste den lille Gasterne, som
de var imorgen taget til det andet Gæstehuset, som
begrænsede den lille. De havde været i Castellamare, men
Nicola var til Amalfi Provintz med sig og Lørdag var

24. I malen om Formidelyghe den lille Gasterne. Nico.
Om Middagen kom Lørdag og Skønn Alt det smil
fra Castellamare, som at man havde været i Napoli, men
de var ikke komne til at gæste den lille Gasterne, som
de var imorgen taget til det andet Gæstehuset, som
begrænsede den lille. De havde været i Castellamare, men
Nicola var til Amalfi Provintz med sig og Lørdag var