

24. Aug. 1840

FAKTA

Dato:

24. Aug. 1840

Sidetal:

Dagbog C, side 98

Dagbogens placering:

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.

KKS1974-33

Omtalte værker:

Vid udsigt fra Girgenti

Parti ved Girgenti på Sicilien

TRANSSKRIFTION

24de Mandag

Om Morgenens ved Solens Opgang gik jeg ned bag Juno Lucina Templet i den lille øde Dal og malede der et Studie,¹ som om det vel ikke blev det beste jeg her har gjort dog vil være mig til megen Nytte hvad Farven angaar. Saafremt man i Girgenti overskrider den Deel af Landet, der tidligere har hørt til den gamle Stad, da er Naturen paa engang [overstreget: vild] [øde] og udyrket, og det mærker man alt paa det Sted jeg idag var; dette har imidlertid saavel i Sicilien som i Grækenland ogsaa sin særegne Ynde. Til Middag gik jeg igjen som igaar til Haugen ved Kilden hvor jeg efter at have spist og udhvilet mig tegnede en Gruppe af Folkene, der vare beskæftigede med at tage Mandler ud af Skallerne. Siden gik jeg ud til Fontainen hvor jeg tegnede et Par smaae Studier til mit paatænkte Malerie.² Da jeg om Aftenen kom tilbage til Byen havde den artige Kaffe Vært i Ørnen Signor Raimondo Guarrari været saa god at leie Befordring til mig, saa at jeg nu om Gud vil i Morgen tidlig kan afreise. Det øvrige af Aftenen gik hen med at paque ned etc: Kunde mit Ophold her vel ogsaa have været bedre benyttet, er jeg dog for saavit fornøiet, da jeg har faaet mere bestilt end jeg havde troet, og tilmed lært derved.

¹ Antagelig Parti ved Girgenti på Sicilien. Dette studie kan muligvis være identisk med et nu ukendt studie kaldet Vid udsigt fra Girgenti.

² Først i 1842 gjorde Rørbye alvor af sin plan om et maleri på grundlag af Kilden ved Girgenti.

August 1840.
23. Sondag. I dag blev jeg kaldt af min pastor, og jeg var
tilstedeværelse ved et bryllup, som blev holdt i kirken
den næste dag. Det var en meget smuk og festlig
fejring, og jeg var meget glad og stolt over at
være med til at fejre dette lykkelige begivenhed.
Man brugte mig også i dag som læstetue, og jeg
var meget glad over at kunne tjene Gud og
mine nære og fjernede. Det var en meget
glad og festlig dag, og jeg var meget glad
over at kunne tjene Gud og mine nære og
fjernede. Det var en meget glad og festlig
dag, og jeg var meget glad over at kunne
tjene Gud og mine nære og fjernede.

24. Mandag. Den 24. august blev jeg kaldt af
min pastor, og jeg var tilstedeværelse ved
et bryllup, som blev holdt i kirken den
næste dag. Det var en meget smuk og
festlig fejring, og jeg var meget glad og
stolt over at være med til at fejre dette
lykkelige begivenhed. Man brugte mig
også i dag som læstetue, og jeg var meget
glad over at kunne tjene Gud og mine
nære og fjernede. Det var en meget glad
og festlig dag, og jeg var meget glad
over at kunne tjene Gud og mine nære og
fjernede.

25. Tirsdag. Den 25. august blev jeg kaldt af
min pastor, og jeg var tilstedeværelse ved
et bryllup, som blev holdt i kirken den
næste dag. Det var en meget smuk og
festlig fejring, og jeg var meget glad og
stolt over at være med til at fejre dette
lykkelige begivenhed. Man brugte mig
også i dag som læstetue, og jeg var meget
glad over at kunne tjene Gud og mine
nære og fjernede. Det var en meget glad
og festlig dag, og jeg var meget glad
over at kunne tjene Gud og mine nære og
fjernede.