

## 20. Apr. 1836

### FACTS

Date:

20. Apr. 1836

Page number:

Dagbog B, side 39 recto

### TRANSCRIPTION

Det har næsten været en Tygobra's Dag;<sup>1</sup> den begyndte strax om Morgenen med Spektakkel med vores bedrageriske Vært og vi maatte saagar kalde Dimarken<sup>2</sup> til, dog uden nogen Nytte, thi vi maatte dog betale en ublu Regning. Da dette var færdigt havde vi Spektakkel med et Par Slynkler af Aquater som vi havde faaet, og dertil kom da endelig en næsten uafbrudt Regn den heele Dag. Vi kom ganske medtagede og vaade til Nauplion<sup>3</sup> men her lader det til at blive godt. Byen behager mig meget og her er ogsaa tyrkiske Huuse.

---

<sup>1</sup> Dvs. Tycho Brahes-dag.

<sup>2</sup> XXXXXXXX (dimarchos), dvs. borgmester.

<sup>3</sup> Nafplion.

21. Florentinus.

25. Bededag.

(17de Uge.)

April 1836.

Udgiwt.

17. I dag blev det da indlyst igjennem guds Ord, at vi anse for at have fundet den rette vej til den sande Tro, og at vi derfor vil leve og dø for den. Vi vil ikke lade os forlede af den falske Tro, som er den eneste, som har været i Verden. Vi vil derfor leve og dø for den sande Tro, som er den eneste, som har været i Verden.

18. I dag er det da indlyst igjennem guds Ord, at vi anse for at have fundet den rette vej til den sande Tro, og at vi derfor vil leve og dø for den. Vi vil ikke lade os forlede af den falske Tro, som er den eneste, som har været i Verden. Vi vil derfor leve og dø for den sande Tro, som er den eneste, som har været i Verden.

19. I dag er det da indlyst igjennem guds Ord, at vi anse for at have fundet den rette vej til den sande Tro, og at vi derfor vil leve og dø for den. Vi vil ikke lade os forlede af den falske Tro, som er den eneste, som har været i Verden. Vi vil derfor leve og dø for den sande Tro, som er den eneste, som har været i Verden.

20. I dag er det da indlyst igjennem guds Ord, at vi anse for at have fundet den rette vej til den sande Tro, og at vi derfor vil leve og dø for den. Vi vil ikke lade os forlede af den falske Tro, som er den eneste, som har været i Verden. Vi vil derfor leve og dø for den sande Tro, som er den eneste, som har været i Verden.

21. I dag er det da indlyst igjennem guds Ord, at vi anse for at have fundet den rette vej til den sande Tro, og at vi derfor vil leve og dø for den. Vi vil ikke lade os forlede af den falske Tro, som er den eneste, som har været i Verden. Vi vil derfor leve og dø for den sande Tro, som er den eneste, som har været i Verden.

22. I dag er det da indlyst igjennem guds Ord, at vi anse for at have fundet den rette vej til den sande Tro, og at vi derfor vil leve og dø for den. Vi vil ikke lade os forlede af den falske Tro, som er den eneste, som har været i Verden. Vi vil derfor leve og dø for den sande Tro, som er den eneste, som har været i Verden.

23. I dag er det da indlyst igjennem guds Ord, at vi anse for at have fundet den rette vej til den sande Tro, og at vi derfor vil leve og dø for den. Vi vil ikke lade os forlede af den falske Tro, som er den eneste, som har været i Verden. Vi vil derfor leve og dø for den sande Tro, som er den eneste, som har været i Verden.

24. I dag er det da indlyst igjennem guds Ord, at vi anse for at have fundet den rette vej til den sande Tro, og at vi derfor vil leve og dø for den. Vi vil ikke lade os forlede af den falske Tro, som er den eneste, som har været i Verden. Vi vil derfor leve og dø for den sande Tro, som er den eneste, som har været i Verden.