

23. Aug. 1836

FAKTA

Dato:
23. Aug. 1836

Sidetæl:
Dagbog B, side 74 recto

Dagbogens placering:
Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4^o

Omtalte personer:
Georg Heinrich Busse
Joseph Anton Koch
fru Martini

TRANSSKRIFTION

Heele Formiddagen var Busse¹ og jeg igjen oppe paa Serpentara, jeg opdagede at det er et Sted hvorfra alle Landskabs Malerne i Rom henter de fleeste af deres Motiver; saaledes har Koch² componeret flere Billeder med de Motiver der findes i Overflod. Eftermid: tilbragte jeg nede ved Arci-Præstens Brønd, det er et Motiv som jeg kunne have ønsket meget at have malet og end mere at have en passende Composition dertil. Jeg var om Aftenen henne hos Signora Martini³ for at sig[e] hende Farvel.

¹ Georg Heinrich Busse.

² Joseph Anton Koch.

³ Uidentificeret, jvf. Martini.

14. April 1836. (1836)

Om Morsøens tilfælde, og især om den smalle Gjennemgang til Næstved.
21. Om den nye danske Bænkning af de engelske Mønter, og om de af dem, som
nu for sig selv, med Hensigt paa at forbruge sig paa de gamle, og de nye
for sig selv. Samtidig er der en anden Bænkning af den nye Mønt, og om den gamle
af de gamle, og om den nye. Den nye Mønt er en anden Bænkning af den gamle,
og den gamle er en anden Bænkning af den nye. Den nye Mønt er en anden
Bænkning af den gamle, og den gamle er en anden Bænkning af den nye.

22. Om den nye danske Bænkning af de engelske Mønter, og om de af dem, som
nu for sig selv, med Hensigt paa at forbruge sig paa de gamle, og de nye
for sig selv. Samtidig er der en anden Bænkning af den nye Mønt, og om den gamle
af de gamle, og om den nye. Den nye Mønt er en anden Bænkning af den gamle,
og den gamle er en anden Bænkning af den nye. Den nye Mønt er en anden
Bænkning af den gamle, og den gamle er en anden Bænkning af den nye.

23. Om den nye danske Bænkning af de engelske Mønter, og om de af dem, som
nu for sig selv, med Hensigt paa at forbruge sig paa de gamle, og de nye
for sig selv. Samtidig er der en anden Bænkning af den nye Mønt, og om den gamle
af de gamle, og om den nye. Den nye Mønt er en anden Bænkning af den gamle,
og den gamle er en anden Bænkning af den nye. Den nye Mønt er en anden
Bænkning af den gamle, og den gamle er en anden Bænkning af den nye.

24. Om den nye danske Bænkning af de engelske Mønter, og om de af dem, som
nu for sig selv, med Hensigt paa at forbruge sig paa de gamle, og de nye
for sig selv. Samtidig er der en anden Bænkning af den nye Mønt, og om den gamle
af de gamle, og om den nye. Den nye Mønt er en anden Bænkning af den gamle,
og den gamle er en anden Bænkning af den nye. Den nye Mønt er en anden
Bænkning af den gamle, og den gamle er en anden Bænkning af den nye.

25. Om den nye danske Bænkning af de engelske Mønter, og om de af dem, som
nu for sig selv, med Hensigt paa at forbruge sig paa de gamle, og de nye
for sig selv. Samtidig er der en anden Bænkning af den nye Mønt, og om den gamle
af de gamle, og om den nye. Den nye Mønt er en anden Bænkning af den gamle,
og den gamle er en anden Bænkning af den nye. Den nye Mønt er en anden
Bænkning af den gamle, og den gamle er en anden Bænkning af den nye.

26. Om den nye danske Bænkning af de engelske Mønter, og om de af dem, som
nu for sig selv, med Hensigt paa at forbruge sig paa de gamle, og de nye
for sig selv. Samtidig er der en anden Bænkning af den nye Mønt, og om den gamle
af de gamle, og om den nye. Den nye Mønt er en anden Bænkning af den gamle,
og den gamle er en anden Bænkning af den nye. Den nye Mønt er en anden
Bænkning af den gamle, og den gamle er en anden Bænkning af den nye.

27. Om den nye danske Bænkning af de engelske Mønter, og om de af dem, som
nu for sig selv, med Hensigt paa at forbruge sig paa de gamle, og de nye
for sig selv. Samtidig er der en anden Bænkning af den nye Mønt, og om den gamle
af de gamle, og om den nye. Den nye Mønt er en anden Bænkning af den gamle,
og den gamle er en anden Bænkning af den nye. Den nye Mønt er en anden
Bænkning af den gamle, og den gamle er en anden Bænkning af den nye.

28. Om den nye danske Bænkning af de engelske Mønter, og om de af dem, som
nu for sig selv, med Hensigt paa at forbruge sig paa de gamle, og de nye
for sig selv. Samtidig er der en anden Bænkning af den nye Mønt, og om den gamle
af de gamle, og om den nye. Den nye Mønt er en anden Bænkning af den gamle,
og den gamle er en anden Bænkning af den nye. Den nye Mønt er en anden
Bænkning af den gamle, og den gamle er en anden Bænkning af den nye.