

21. Oct. 1836

FAKTA

Dato:

21. Oct. 1836

Sidetæl:

Dagbog B, side 90 recto

Dagbogens placering:

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4^o

Omtalte personer:

Luigi

Vicencio

Omtalte værker:

Parti af kryptkirken i klosteret St.

Benedetto ved Subiaco

TRANSSKRIFTION

Det var St: Ursulas Fest idag, og for at jeg skulle høre og see Messen for Alteret, som jeg har paa mit Malerie,¹ havde Præsterne den Artighed at vente med Messen om Morgenens indtil jeg kom. Det var en Artighed jeg aldrig havde kunnet vente. Jeg tegnede siden Signor Luigis² Portrait til ham, og senere til en Erindring for mig selv Fra Vizensio³ og saaledes har jeg da idag sagt Farvel til det venlige Kloster, og dets artige Beboere som jeg vel aldrig mere faae at see. Desværre gaar det saaledes med saa mange interessante Bekjentskaber.

¹ Parti af kryptkirken i klosteret St. Benedetto ved Subiaco.

² Uidentificeret, jvf. Luigi.

³ Uidentificeret, jvf. Vicencio.

**KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE**

NY CARLSBERGFONDET

October 1836

16. Her je angav til i fore mit Maleri fra St. Benedetto
at det var mig at indsende et par alle Indskrifter
Don Placido for laad mig at det var i det fjerde, og i det fjerde
jo mig med at efterlade dem alle med sine Lid. I den Lette
man efter nu alle. Da det var mig at indsende mig som det var
17. Man kunde tilbage fra Maleriet, hvor man var i Lette
Man gav i Lette for mig, og i det fjerde i det fjerde
18. Her je angav til i fore mit Maleri fra St. Benedetto
19. Her je angav til i fore mit Maleri fra St. Benedetto
20. Her je angav til i fore mit Maleri fra St. Benedetto
21. Her je angav til i fore mit Maleri fra St. Benedetto
22. Her je angav til i fore mit Maleri fra St. Benedetto
23. Her je angav til i fore mit Maleri fra St. Benedetto