

13. Jun. 1835

FAKTA

Dato:

13. Jun. 1835

Sidetæl:

Dagbog B, side 53 recto

Dagbogens placering:

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4^o

Omtalte personer:

Gottlieb Bindsbøll

Johan Fleischer

Leonardo Hofmeister

A. Oppermann

TRANSSKRIFTION

Da vi igaar kom til Neapel, hentede jeg med det samme mit Tøi fra St: Lucia hvor jeg for Heede ikke godt kunde være, og flyttede med de Andre til Croce di Malta paa Largo di Castello hvor jeg har Værelse med Oppermann¹ og Bindsbøl.² Jeg skrev heele Dagen til Moder;³ heller ikke idag var der noget Brev til mig, jeg maae altsaa gjøre Regning paa at det er tabt. Om Aftenen var jeg hos Consul Hoffmeister,⁴ og siden hos den svenske Consul Fleischer.⁵

¹ A. Oppermann.

² Gottlieb Bindsbøll.

³ Brevet er nr. 42 på Rørbyes liste over afsendte breve 1834-37.

⁴ Leonardo Hofmeister.

⁵ Johan Fleischer.

11. Barnabas Apostel. 12. Basilius. (24de Uge.)
Juni 1835. Udgivet.

1. Barnabas Apostel. Barnabas var en af de første kristne lærere i Jerusalem. Han kaldte sig Barnabas, hvilket betyder 'den søn af drømmen'. Han var en af de første, der blev døbt af Paulus. Han var en af de første, der blev kaldt til at være en af de første lærere i Antiochia. Han var en af de første, der blev kaldt til at være en af de første lærere i Antiochia. Han var en af de første, der blev kaldt til at være en af de første lærere i Antiochia.

2. Basilius. Basilius var en af de første kristne lærere i Antiochia. Han kaldte sig Basilius, hvilket betyder 'den søn af drømmen'. Han var en af de første, der blev døbt af Paulus. Han var en af de første, der blev kaldt til at være en af de første lærere i Antiochia. Han var en af de første, der blev kaldt til at være en af de første lærere i Antiochia. Han var en af de første, der blev kaldt til at være en af de første lærere i Antiochia.

3. (24de Uge.) Udgivet.

Comission d'ellect trottand.