

15. Jan. 1837

FACTS

Date:

15. Jan. 1837

Page number:

Dagbog B, side 10 recto

TRANSCRIPTION

Søndagene gaar nu igjen som de andre Dagen hen med Arbeidet, og er det ikke saa godt Veier at man kan gaae ud at spadseere i en af Villaerne, da finder man i Rom ikke stor Morskab, da alle Boutiquer ere lukkede og Alt øde og trist. Først mod Ave Maria bliver igjen Alt som sædvanlig, og dette er paa den Tiid om Aftenen morsomst at gaae om og betragte. Saaledes traf jeg paa Pantheon's Pladsen et heelt Opløb om en Præst der stod paa et Bord og prædikede, jeg kjendte Manden igjen fra Fastetiden for 2 Aar siden da jeg saae ham ligeledes beskjæftiget, og paa samme Sted.

Januar 1837.

15. Juleaften gaar nu igjennem som de andre dage som med Av.
Christi, og nu det ikke som godt skind at man skal gaa ind at gaa
over i den af Kellersen, de findes man i Rom ikke for Morke, de alle
Katholiske over tallet og alle de i Trise, Lige med Ave Maria bliv
igjennem alle som forsaet, og alle som gaa ind i den af Assuan monumt at
gaa om i, Cathari. De alle der har i den af Pantheon alle den af alle de
16. I gjen for de alle ind for i den af alle de i den af alle de i den af alle de
17. I gjen for de alle ind for i den af alle de i den af alle de i den af alle de
18. I gjen for de alle ind for i den af alle de i den af alle de i den af alle de
19. I gjen for de alle ind for i den af alle de i den af alle de i den af alle de
20. I gjen for de alle ind for i den af alle de i den af alle de i den af alle de
21. I gjen for de alle ind for i den af alle de i den af alle de i den af alle de