

27. Oct. 1839

FAKTA

Dato:

27. Oct. 1839

Sidetæl:

Dagbog C, side 18

Dagbogens placering:

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.
KKS1974-33

Omtalte personer:

Heinrich Eddelien

Olivia Francisca Eddelien, f. Hjorth

Albert Kuchler

Adam Müller

TRANSSKRIFTION

27de Søndag

Heele Dagen have vi næsten tilbragt i det Frie, om Morgenens besøgte vi Erdelin's¹ og gik da derfra ned over Forum til Collisseet da Rose endnu ikke havde seet nogle af alle disse Herligheder, der ogsaa nu lod til at behage hende meget, da hun nu mere kan betragte Alt i Rolighed, da vi nogenlunde ere blevne indrettede hjemme. Vi gik fra Forum tilbage over Traian's Platsen og op af Corsoen, der nu var fuld af pyntede Folk. Efter Spiisningen gik vi lidt hjem for at udhvile, og gik vi da siden med Kückler² Müller³ og fleere af de Danske ud i Trastevere hvor Rose for første gang var inde i St: Peters Kirken; hun kunne imidlertid der ligesaa lidt som alle andre den førstegang begribe de uhyre Størrelser, og tog da altid høilig Feil i hendes Dom hvad Størrelserne angik, iøvrigt tror jeg at hun fant sig særdeeles tilfredsstillet. Vi gik derfra uden for Porta Angelica hvor en stor Mængde Mennesker især af den simple Klasse vare forsamlede i Osterierne, da det var den siste Søndag i October; der var Dans og mere saadant og jeg kunne have moret mig godt, vis jeg ikke var bleven syg, jeg maatte derfor tidligere bryde op, og fik underveis og da jeg var kommen hjem et stærkt Anfald af mit sædvanlige Onde. Ved saadanne Leiligheder er Rose mig til meget Trøst, og hendes heele Adfærd saa net, som jeg kun kan ønske mig.

¹ Heinrich Eddelien og Olivia Francisca Eddelien, f. Hjorth.

² Albert Kuchler.

³ Adam Müller.

**KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE**

NY CARLSBERGFONDET

