

22. Feb. 1836

FAKTA

Dato:
22. Feb. 1836

Sidetæl:
Dagbog B, side 23 recto

Dagbogens placering:
Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4^o

Omtalte personer:
Gottlieb Bindsbøll

Trykt udgave:
Ida Haugsted: Dream and reality.
Danish antiquaries, architects and
artists in Greece, London 1996, s. 371

TRANSSKRIFTION

Igjen for koldt til at arbeide med Lyst og tilmed var det Taaget, og Dagen gik næsten ganske unyttet bort for mig. Jeg havde ikke engang den Glæde som Bindsbøll¹ at faae Brev hjemmefra, jeg maae slaae mig til Roe, da jeg vel neppe nu tør haabe længere, der hviler en Uheldsstjerne over mine Breve. Urolighederne i Rumelien² kan antage en slem Karakter; man maae for det første blive her, da Alle raade fra at gjøre Reiser under disse Omstændigheder. Misolunghi³ skal trues af Oprørne.

¹ Gottlieb Bindsbøll.

² Dvs. den europæiske del af Osmannerriget eller Balkan.

³ Missolonghi.

24. Mathias.

28. Allegaard.

(9de Uge.)

Februar 1836.

Udgivt.

21. Deres som forrige Gæstgjæst i den herlige, og saa vel som i det her, som
 22. Hver som ender med at se den herlige, og saa vel som i det her, som
 23. Hver som ender med at se den herlige, og saa vel som i det her, som
 24. Hver som ender med at se den herlige, og saa vel som i det her, som
 25. Hver som ender med at se den herlige, og saa vel som i det her, som
 26. Hver som ender med at se den herlige, og saa vel som i det her, som
 27. Hver som ender med at se den herlige, og saa vel som i det her, som
 28. Hver som ender med at se den herlige, og saa vel som i det her, som
 29. Hver som ender med at se den herlige, og saa vel som i det her, som