

9. Jun. 1841

FAKTA

Dato:

9. Jun. 1841

Sidetæl:

Dagbog D, side 51

Dagbogens placering:

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.
KKS1974-35

Omtalte personer:

Georg Hilker

Rotti

Schneerenberger

TRANSSKRIFTION

9de Onsdag.

Om Morgen var jeg igjen henne hos Vetturinen¹ hvis Vogn nu var kommen fra Smeden og iøvrigt blev gjor[t] istand til Reisen. Det er en rummelig Vinervogn hvormed vi ret godt kunne være tjent, kun synes Undervognen mig noget svag; og det at han sender sin Karl med os over Lucia og Carara behager mig paa ingen Maade. Han er en Snyder og jeg vil derfor paa ingen Maade indlade mig paa at give ham flere Penge før i Mailand hvilket jeg dog nok kan mærke han havde gjort Regning paa. Italieneren² har taget den samme Bestemmelse, nu veed jeg blot ikke hvorvit jeg er istand til at holde det naar vi ere paa Veien med hans Karl der mangler Penge for at komme viidere frem. Jeg maae alle Øjeblikke fortryde at jeg har indlat mig med dette Menneske. Det øvrige af Formiddagen tilbragte jeg med at skrive her i Bogen og med at kjøbe et og Andet, man synes naar man er paa Stederne hvor man kan have noget Smukt og Originalt vil man nødig lade Leiligheden gaae bort, og dog var det maaske rigtigere, da vi i Fremtiden har saa meget at bruge vore faae Penge til. Om Eftermiddagen besøgte Hilkjær³ os vi pakkede ind og ere glade ved snart at komme bort; thi Opholdet underveis i Hotelerne trækker os alt for mange Penge af Lommen, saaledes maatte jeg her i Aften betale vort Ophold af 3½ Dag med 15 rdl dansk Noget der langt overgaar min Evne.

¹ Jvf. Schneerenberger, kaldet Sankt Gallen.

² Uidentificeret, jvf. Rotti.

³ Georg Hilker.

