

27. May. 1836

FACTS

Date:

27. May. 1836

Page number:

Dagbog B, side 48 verso

Mentioned people:

Giovanni Dessila Mastraca

TRANSCRIPTION

Efterretningerne fra Nord-Italien lyde foruroligende her i Quaraintainen, Kolera skal gjøre stærke Fremskrit i Venedig, Triest etc: Skulle den naae Rom ville det være slemt, saalænge man sidder her skulle man i det minste troe sig sikker, vis man blot ikke creperer af Kjedsomhed. At skjændes med Dessila¹ der altid vil at man skal spille er mig en vigtig Adspredelse; man har heller ikke idag kunnet gaee uden for Døren, da det næsten uophørlig har regnet, og kolt er det dertil.

¹ Giovanni Dessila Mastraca.

Mai. 1836. 22. Søndag.

22. I denne dag er jeg kommet til København, og har
blevet her i nogle dage, og har været i de fleste af de
Lille og store Kirker, og har set de mange smukke
Sculpturer, som er udførte af de gamle Meisters
hænder, og som er en sandt Guds Gabe til os.
23. I denne dag er jeg kommet til København, og har
blevet her i nogle dage, og har været i de fleste af de
Lille og store Kirker, og har set de mange smukke
Sculpturer, som er udførte af de gamle Meisters
hænder, og som er en sandt Guds Gabe til os.
24. I denne dag er jeg kommet til København, og har
blevet her i nogle dage, og har været i de fleste af de
Lille og store Kirker, og har set de mange smukke
Sculpturer, som er udførte af de gamle Meisters
hænder, og som er en sandt Guds Gabe til os.
25. I denne dag er jeg kommet til København, og har
blevet her i nogle dage, og har været i de fleste af de
Lille og store Kirker, og har set de mange smukke
Sculpturer, som er udførte af de gamle Meisters
hænder, og som er en sandt Guds Gabe til os.
26. I denne dag er jeg kommet til København, og har
blevet her i nogle dage, og har været i de fleste af de
Lille og store Kirker, og har set de mange smukke
Sculpturer, som er udførte af de gamle Meisters
hænder, og som er en sandt Guds Gabe til os.
27. I denne dag er jeg kommet til København, og har
blevet her i nogle dage, og har været i de fleste af de
Lille og store Kirker, og har set de mange smukke
Sculpturer, som er udførte af de gamle Meisters
hænder, og som er en sandt Guds Gabe til os.
28. I denne dag er jeg kommet til København, og har
blevet her i nogle dage, og har været i de fleste af de
Lille og store Kirker, og har set de mange smukke
Sculpturer, som er udførte af de gamle Meisters
hænder, og som er en sandt Guds Gabe til os.