

4. Sep. 1830

FACTS

Date:

4. Sep. 1830

Page number:

Dagbog A, side 89 verso

Mentioned people:

Johan Anton Pohl

TRANSCRIPTION

Den 4de September

Modtog jeg et Besøg af Faders¹ gamle Fuldmægtig² paa Kongsberg, der efter vor Afreise fra Norge var bleven skildt fra sin Kone og nu levede et meget kummerligt Liv dog troer jeg at Pohl ikke heri er aldeles uskyldig da man beskylder ham for at see lidet dybt i Flasken hvilket han ogsaa bærer Præg af. Med noget betydeligt kunde jeg ikke hjælpe ham for ikke selv at blotte mig; dog syntes det han gik veltilfreds bort med det han havde faaet idet han ønskede mig alt muligt Held. Den Armod der for Øjeblikket hersker paa Kongsberg gjør Opholdet der meget ubehageligt og en Reisende vil vist ikke opholde sig længere der en høist nødvendig for ikke at være Øjevidne til alt dette. Jeg begav mig altsaa ogsaa paa Veien bort fra Byen, fulkommen tilfreds med nu at kjøre omendskjøndt paa en maadelig Kjærre og ikke være nødt til længere at spadseere bag Hesten; dog var min Utilfredshed fra de foregaaende Dage endnu saa stor at omendskjøndt Manden gjorde sit Bedste for hurtig at drive Hesten frem, kunde det dog ikke gaae raskt nok for mig og min Utaalmodighed voxede saaledes lige til jeg ved Buskerud ente min Bjergreise. Her at anstille Betragtninger over denne eller opgjøre om der derved var tabt eller vundet har jeg aldeles ingen Lyst til, dog troer jeg at omendskjøndt jeg i den Tid har undertiden lidt en Smule ondt, er min Erfaring dog bleven betydelig beriget, og jeg maatte ikke ønske den ugjort, saa meget mere som der vel kan blive længe til at jeg igjen kommer paa disse Kanter og igjen i Fjeldet kan lære saa mange Mennesker og Ting at kjende hvorom jeg før ikke havde den mindste Anelse. – Ved min Ankomst til Buskerud fandt jeg alt ved det gamle og jeg vilde nu ønske her at kunne tilbringe nogen Tid i min Bequemelighed og Rolighed før min Afreise til Danmark, hvortil jeg nu begynder at belave mig efter saa lang Omflakken.

¹ Rørbyes far, Ferdinand Henrik Rørbye, var i årene 1802-1814 materialforvalter ved Kongsberg bjergværks magasiner i Drammen.

² Johan Anton Pohl.

den 4^{de} September Mottog jeg et Brev af Lægen gængs Læde
nøst og gav Kongsberg, der afløste vor Offiser fra Norge, og var
dennes Brev fra sin Tour og den havde det megest Edmandigt her
den hvor jeg et Brev ellers fra en elsket Læge, der sa man kan
fjeldes som for et par Aar dertil. Detsaas Gælder som en for bove
Brev af. Med meget betydeligt Brev, jeg ikke vedte som for de
Alle at blotte mig, den sidste et det som jeg vil hilsende meget
med det for første Gæst, i det for første mig et andet
gæst. Hvis Brevet der for Gælden for første som Kongsberg
jeres Gælder der meget indbyrdes og anstændigt vil mig
den Gælder jeg Kongen som en først nødvendigt for alle et
over Afværet at alt stikke. Jeg byder mig ellers også som
Næste bød for Bogen, fuldkommen tilfreds med mig at
Ejeren omvendt mig en anden Læge og ikke over
mid til Kongen i det som jeg Gælden, der mig mig
tilfreds for de foregående Læge anden som først
et omvendt Manden godt det første som først
et Brev Gælden som, kunde det jeg ikke som første
med for mig og mig Brevmodig, noget saaledes
hvil til jeg med Gælden anden mig Bogen. Jeg
et enkelte Brevmodig over Brev alle mig og
den Brev mig det alle mig mig for jeg ellers mig
Læge til, der hvor jeg et omvendt mig stikke for
Læge til den mig stikke mig, en mig Brevmodig mig Brev
Læge mig Brevmodig, jeg mig mig mig mig mig mig mig
Jeg mig mig mig mig mig mig mig mig mig mig mig mig
mig mig mig mig mig mig mig mig mig mig mig mig mig
den hvor som mig mig mig mig mig mig mig mig mig mig
Jeg mig mig mig mig mig mig mig mig mig mig mig mig
Læge mig mig mig mig mig mig mig mig mig mig mig mig
Læge mig mig mig mig mig mig mig mig mig mig mig mig
Jeg mig mig mig mig mig mig mig mig mig mig mig mig