

19. Mar. 1840

FAKTA

Dato:

19. Mar. 1840

Sidetæl:

Dagbog C, side 51

Dagbogens placering:

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.
KKS1974-33

Omtalte personer:

Heinrich Eddelien

Olivia Francisca Eddelien, f. Hjorth

Christian Frederik Holm

Theodor Leopold Weller

Clara Weller, f. Mohr

TRANSSKRIFTION

19de Torsdag.

Festa di St Juseppe, alle Fritti Boutiquer i Byen ere festligt smykkede med Grønt og Blomster, og i blant andre herlige Sager, blive idag ogsaa de bekjente Fritteller kogte, og Folket trænger sig med Begjærlighed til at købe disse. Jeg tilbragte Formiddagen med at skrive til Etatsraad Holm¹ og mod Middag maatte jeg gaae ud at købe Fritteler til Rose, da jo ogsaa vi maatte bære os ad som andre Rommere. Om Eftermiddagen spadserede vi en lang Tuur efter først at have besøgt Erdelins,² han ligger endnu og Barnedaaben, der var bestemt til paa Søndag, have de nu maattet opsætte. Vi spadserede paa vor Tuur over i Trastevere, hvor der i St: Maria var stor Fest, og smuk Sang. Efter i nogen Tid at have opholdt os der, gik vi tilbage, saae paa vor Vei flere ret smukke Fritti Boder, dog den paa Piazza St: Eustacio udmærkede sig som den smukkeste, derved traf vi Weller³ og hans Kone⁴ ifærd med at købe og spiise, saadant gaar her godt an, hjemme ville man gjøre store Øjne. Vi forlode dem og gik endnu førend vi kom hjem ind i Kirken St. Ignatio, og St: Nicolo in Arcione, denne lille Kirke var især smukt pyntet til Festen idag, og den dæmpede Orgelmusique tog sig ypperligt ud. Kirken var ganske fuld af Mennesker, og Kirkens Belysning ypperlig.

¹ Christian Frederik Holm.

² Heinrich Eddelien og Olivia Francisca Eddelien, f. Hjorth.

³ Theodor Leopold Weller.

⁴ Clara Weller, f. Mohr.

