

4. Oct. 1836

FACTS

Date:

4. Oct. 1836

Page number:

Dagbog B, side 86 recto

Mentioned people:

François-René de Chateaubriand

Albert Küchler

TRANSCRIPTION

Min Kedsommelighed ved at maatte blive saalænge indesluttet i det deilige Veier, det nu igjen er kan jeg ikke beskrive. Jeg sente idag Kykler¹ til Rom Moders Brev² at besørge paa Posten, og trøstede mig saa godt jeg kunde med at læse i Chataubrian's Reise til Jerusalem.³ Feberen kom ikke i Aften til min store Glæde.

¹ Albert Küchler.

² Brevet er nr. 85 på Rørbyes liste over afsendte breve 1834-37.

³ François-René de Chateaubriands Itinéraire de Paris à Jérusalem fra 1811.

October. 1836. 188 / 1836

2. Høsten faldte da jeg tilbragte i min far Døgn, ved Lovens Lære
 som mildt Hæst forklædet mig, det var konger at indkomme i
 det vilde blev fortalt. Men derom det ender med Læse og en mængde
 for sig selv Døgn, en gang en gang for sig selv, som jeg en gang
 den gamle glædelig mig, eller det vilde mig, det var konger. Mængde af
 den høje dage eller den til det for sig selv, og det vilde mig.
3. Den i det næste blev jeg i det til Lovens Lære som da
 som Lære og forklædet mig, det var konger at indkomme i
 den for sig selv, det vilde mig, det var konger. Mængde af
 den gamle glædelig mig, eller det vilde mig, det var konger. Mængde af
 den høje dage eller den til det for sig selv, og det vilde mig.
4. og for et andet år blev det konger, som i det til Lovens Lære
 den i det næste blev jeg i det til Lovens Lære som da
 som Lære og forklædet mig, det var konger at indkomme i
 den for sig selv, det vilde mig, det var konger. Mængde af
 den gamle glædelig mig, eller det vilde mig, det var konger. Mængde af
 den høje dage eller den til det for sig selv, og det vilde mig.
5. Den i det næste blev jeg i det til Lovens Lære som da
 som Lære og forklædet mig, det var konger at indkomme i
 den for sig selv, det vilde mig, det var konger. Mængde af
 den gamle glædelig mig, eller det vilde mig, det var konger. Mængde af
 den høje dage eller den til det for sig selv, og det vilde mig.
6. Den i det næste blev jeg i det til Lovens Lære som da
 som Lære og forklædet mig, det var konger at indkomme i
 den for sig selv, det vilde mig, det var konger. Mængde af
 den gamle glædelig mig, eller det vilde mig, det var konger. Mængde af
 den høje dage eller den til det for sig selv, og det vilde mig.
7. Den i det næste blev jeg i det til Lovens Lære som da
 som Lære og forklædet mig, det var konger at indkomme i
 den for sig selv, det vilde mig, det var konger. Mængde af
 den gamle glædelig mig, eller det vilde mig, det var konger. Mængde af
 den høje dage eller den til det for sig selv, og det vilde mig.
8. Den i det næste blev jeg i det til Lovens Lære som da
 som Lære og forklædet mig, det var konger at indkomme i
 den for sig selv, det vilde mig, det var konger. Mængde af
 den gamle glædelig mig, eller det vilde mig, det var konger. Mængde af
 den høje dage eller den til det for sig selv, og det vilde mig.