

17. Dec. 1835

FACTS

Date:

17. Dec. 1835

Page number:

Dagbog B, side 107 recto

Mentioned people:

Xerxes I

Biacini Cancianne

TRANSCRIPTION

Vores Vært¹ gik heele Formiddagen med os, og vi vare inde i fleere maleriske tyrkiske Kaffeer, en iødisk Gaard, og et Par græske Kirker. Det tyrkiske Quarteer af Byen gjennemløb jeg igjen idag; men det var alt for koldt til at tegne, der findes imidlertid nok, og Folket lader til at være artige mod Fremmede. Kl 4 gik vi igjen ombord i Dampskibet Levant, og seilede viidere. Jeg har tilbragt disse Dage meget behageligt. Dampskibet er nu bleven fuldt af Tyrker, hvoraf de bevæbnede maatte aflevere deres Vaaben, som Brug er paa Skibet, da man synes at have haft Exempel paa ikke at kunne stole paa de godt Folk. De maae have haft en slem Nat, da de Alle tilbragte den paa Dækket under et Seil, og Søen gik den heele Nat over Skibet. Om Morgenen passerede vi Baba,² og i Middagsstunden det troianske Gebet og kom ind i Strædet ved Dardanellerne og gik forbi fleere af Forterne ved Dagen og strax efter Solnedgang det Sted i Hellespont, hvor Zerxes³ slog Broen for at overføre sin Hær mod Grækerne. Om Natten seilede vi roligt viidere og vare ved Midnat ved Galipoli og kom med Dagen ind i Marmora Havet. Det var koldt, og allevegne omkring paa Bjergene baade i Europa og Asien laae der Sne. Vi saae kun faae Seilere, og man skulle ikke nu ahne den græsselige Gjerning som en Spesiatisk Skipper her for 3 Uger siden har udøvet idet han ombragte 35 Passagerer, og kastede Legemerne i Havet; men han fik snart sin Løn, da et engelsk Fartøi, som havde seet de mange Liig fattede Mistanke, og i Forening med Capudan Paschia⁴ tog Skibet. Vi ankom med Solnedgang til Constantinopel, det herlige Skue af den store Bye i all [s]in Glands, er sparet mig til imorgen tidlig. I Aften saa vi blodt Illuminationen af nogle Moskeer. Det er forsilde for at komme i Land.

¹ Uidentificeret, jvf. Biacini Cancianne.

² Muligvis Agios Efstratios, der under osmannerne kaldtes Bozbaba.

³ Xerxes I.

⁴ Dvs. Kapudan Pasha, admiral titlen i den osmanniske flåde.

