

30. Oct. 1839

FAKTA

Dato:

30. Oct. 1839

Sidetal:

Dagbog C, side 19

Dagbogens placering:

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.

KKS1974-33

Omtalte personer:

Heinrich Eddelien

Jens Adolf Jerichau

Adam Müller

TRANSSKRIFTION

30te Onsdag.

Jeg aflagde først imorges et Besøg hos Adam Müller,¹ hvor jeg saa hvad han paa sin Reise i Neapel og Omegn havde tegnet og malet, hvoriblant et Par Copier fra Musseet i N især behagede mig. Han havde ogsaa tegnet Tegningen til en Althartavle; men den var endnu for langt tilbage til at jeg derom tør holde nogen Dom. Jeg gik fra ham til Piazza navona hvor jeg besørgede en deel Indkjøb, og begav mig da fulgt af en lille Fakin tilbage med mine Løg, Potter etc: Rose havde, som igaar, igjen nu et net lille Middagsmaaltid istand, hvilket hun ved med megen Smag at fremsætte. Om Eftermiddagen gik vi at besøge Erdelin² som endnu er sengeligende og gik vi da siden ned over Forum til Vesta Templet og derfra over Tiiberbroerne over i Trastevere, og kom da om Aftenen ganske trætte hjem. Vil man i Rom see noget Smukt, maae man næsten altid gaae langt derefter, dette synes ikke at behage Rose synderligt, da hun endnu bestandig gaar og plages af det smaa Skoetøi fra Hjemmet. Da vi om Aftenen var færdig med at drikke The, kom Jericau³ og Rose maatte da begynde forfra, Noget der just ikke behager mig meget. Det at holde et Slags Huus hjemme har saaledes for mig, der gjerne vil være ugeneret, sine store Ubehageligheder, da jeg ikke kan lade Rose allene sørge for Underholdningen.

¹ Adam Müller.

² Heinrich Eddelien.

³ Jens Adolf Jerichau.

