

## 24. Nov. 1836

### FAKTA

Dato:

24. Nov. 1836

Sidetæl:

Dagbog B, side 100 recto

Dagbogens placering:

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4°

### TRANSSKRIFTION

At blive narret af Modellerne er en Fornøielse man her i Rom ofte kan have Leilighed til at have; naar man maa bruge den Slags Folk, og saaledes gik det mig idag, og jeg maatte see til at finde andet Arbeide. Min Feber tror jeg bliver borte; men jeg befinder mig kun heelt ilde og har ikke Lyst til Noget. Flere Steder skulle jeg gaae hen; men jeg kan ikke overtale mig dertil; jeg har ingen Vilie nu.

November 1836

20. En meget morsomt tilbragt dag. Gik med i park, for at hilses med  
sine gamle venner. Gik og købte nogle bøger. Gik og besøgte den gamle  
kirke i indbyrds. I aften var der en meget god koncert af den gamle  
orkester. En af de gamle i det gamle kirke var meget god. Gik og  
saw alle de gamle i det gamle kirke. Gik og så den gamle kirke  
Lepre på den gamle kirke, over i det gamle kirke. Gik og så den gamle kirke
21. Naturog i et godt tilbragt. Gik og så den gamle kirke. Gik og så den gamle kirke  
22. Naturog i et godt tilbragt. Gik og så den gamle kirke. Gik og så den gamle kirke  
23. Naturog i et godt tilbragt. Gik og så den gamle kirke. Gik og så den gamle kirke  
24. Naturog i et godt tilbragt. Gik og så den gamle kirke. Gik og så den gamle kirke  
25. Naturog i et godt tilbragt. Gik og så den gamle kirke. Gik og så den gamle kirke  
26. Naturog i et godt tilbragt. Gik og så den gamle kirke. Gik og så den gamle kirke