

2. May. 1841

FAKTA

Dato:

2. May. 1841

Sidetæl:

Dagbog D, side 37

Dagbogens placering:

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.

KKS1974-35

Omtalte personer:

Chimeno

Nanna Chimeno

Massimi

TRANSSKRIFTION

2den Søndag.

Jeg gik om Formiddagen med Rose til St. Sylvester Kirken hvor en Nonne blev indviet, en Ceremonie som Rose endnu ikke her har haft Leilighed til før at overvære; men som hun idag fik at see i heele sin Udstrækning, da det var en fornem Da ung Dame der tog Sløret, og derfor Meget var anvendt for at gjøre Festen høitidelig og riig. Kirken var meget smukt prydet og saavel Vokal som Instrumental Musiquen var meget smuk. En Cardinal indviiede hende, hun blev ført af en Fyrstinde der saavel som Nonnen bar kostbare Smykker og Diademer, som Nonnens Fader fungerede en Conte Malatesta. Nonnen var en Comtessa Antonia Antoniti Rosa da Civita Castelana, hun fik som Nonne Navnet Maria Mathilda. Hun var ung og smuk; men som det lod tog hun Sløret med Tilbøilighed. Da Ceremonierne i Kirken vare forbie med hende blev hun af Cardinalen og Følget ledsaget til Klosterporten, hvor Nonnerne toge imod hende, da kom hun igjen tilsyne for Publikum over Altharet bag Gitteret hvor hun blev afført sine verslige Klæder og afskaaret noget af Haaret og derpaa af Nonnerne iført deres Ordensdragt hvorpaa igjen fulgte en Deel Ceremonier og Musique og dermed var Indvielsen forbie. Kardinalen efter at have aflagt sin Biskoppelige Dragt, og heele Nonnens Familie, Venner og Bekjente og hvoe ellers der havde Lyst og kunne komme ind og faae Plads begave dem nu i Klosterets Parlatorium hvor Dørene ind til Klosteret vare aabne. Der modtog den nye Nonne omgiven af Nonnerne og hendes Famlie Gratulation, der blev baaren Forfriskninger af alle Slags omkring, i et Siideværelse var et heelt Bord overflødigt belæsset dermed [overstregt: til] det stod enhver frit at benytte sig deraf; dog Rose og mig interesserede det meest at see den smukke Nonne og de glade Ansigter, som Nonnerne viiste ved at have faaet en nye Syster. Jeg kunne have haft megen Lyst til at see lidt mere af Klosteret; men maatte lade mig nøie med Klostergangen som laae bag den aabne Port; men som var meget smukt prydet med Tapeter, Kandelabre, og Lysekroner formodentligt til Festen som Nonnerne have i Aften. Den ellers aabne Gang med Søiler udimod en Hauge var saaledes forvandlet som til en stor Sal. Om Eftermid: havde vi Besøg af Professor Massimi,¹ og Rose og jeg gjorde siden en Visite hos Cimeno's,² der boe over os.

¹ Uidentificeret, jvf. Massimi.

² Chimeno og Nanna Chimeno.

