

30. Aug. 1840

FAKTA

Dato:
30. Aug. 1840

Sidetæl:
Dagbog C, side 100

Dagbogens placering:
Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.
KKS1974-33

TRANSSKRIFTION

30te Søndag

Om Formiddagen tegnede jeg lidt nede ved Porta Felice men dette gaar ikke her som i Girgenti hvor jeg kunne male et Studie og enda faae et Par Tegninger gjort om Dagen, her maae jeg lade mig nøie med en Tegning; thi naar jeg her har spiiist duer jeg ikke mere til Noget vigtigt, og saaledes gik mig det da ogsaa idag; vi lede stærkt af Heede om Eftermiddagen og først mod Aften kunne vi gaae at spadserer lidt.

August 1840.

27. Torsdag. I eftermiddag fik jeg besøg af min søster, og vi gik ned til stranden. Der var mange mennesker, og vi havde en meget behagelig tur. Efter middagen gik jeg ned til stranden igen, og så på de mange badevognene, som var kommet ned til stranden. Det var meget interessant at se, og jeg havde en meget behagelig tur.

28. Fredeag. I eftermiddag fik jeg besøg af min søster, og vi gik ned til stranden. Der var mange mennesker, og vi havde en meget behagelig tur. Efter middagen gik jeg ned til stranden igen, og så på de mange badevognene, som var kommet ned til stranden. Det var meget interessant at se, og jeg havde en meget behagelig tur.

29. Lørdag. I eftermiddag fik jeg besøg af min søster, og vi gik ned til stranden. Der var mange mennesker, og vi havde en meget behagelig tur. Efter middagen gik jeg ned til stranden igen, og så på de mange badevognene, som var kommet ned til stranden. Det var meget interessant at se, og jeg havde en meget behagelig tur.

30. Søndag. I eftermiddag fik jeg besøg af min søster, og vi gik ned til stranden. Der var mange mennesker, og vi havde en meget behagelig tur. Efter middagen gik jeg ned til stranden igen, og så på de mange badevognene, som var kommet ned til stranden. Det var meget interessant at se, og jeg havde en meget behagelig tur.