

## 8. Nov. 1834

### FAKTA

Dato:  
8. Nov. 1834

Sidetæl:  
Dagbog B, side 93 verso

Dagbogens placering:  
Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4<sup>o</sup>

Omtalte personer:  
Ludvig Bødtcher  
Andreas Ludvig Koop

### TRANSSKRIFTION

Om Formiddagen tegnet en lille Dreng, om Eftermid: tegnet i Fransiskaner Klosteret ved Kirken Ara Cieli paa Kapitolium, jeg var om Aftenen i Osteriet og havde som sædvanlig en Passiar med den gl spanske Sproglærer. Det er den eneste med hvem jeg hidindtil har kunnet underholde mig, de andre synes ikke istand til at udholde en Konversation om noget Ordentliigt eller ogsaa de gidder ikke; thi man bliver ialmindelighed snart færdig naaer man begynder noget Saadant. De sidde og smøge deres Piber, og enkelte føre da Ordet, og de Øvrige ere næsten alle tavse eller leende Tilhørere; Bötker<sup>1</sup> leeger med sin Hund, og Koop<sup>2</sup> drikker tæt.

---

<sup>1</sup> Ludvig Bødtcher.

<sup>2</sup> Andreas Ludvig Koop.

XI. November 1834. 30 Dage. 23 Sønd. efter Trin.  
Indtægt

Søndag	2 I den forrige dag var det meget stille i byen, og alle var i kirken til den store Messen, som begynder kl. 10. Der var meget folk, og alle var meget glade over at se den gamle Præst, som nu er kommen tilbage fra sin Rejse. Der var ogsaa mange, som kom for at se den nye Præst, som nu er kommen til byen.
Mandag	3 I den forrige dag var det meget stille i byen, og alle var i kirken til den store Messen, som begynder kl. 10. Der var meget folk, og alle var meget glade over at se den gamle Præst, som nu er kommen tilbage fra sin Rejse. Der var ogsaa mange, som kom for at se den nye Præst, som nu er kommen til byen.
Tirsdag	4 I den forrige dag var det meget stille i byen, og alle var i kirken til den store Messen, som begynder kl. 10. Der var meget folk, og alle var meget glade over at se den gamle Præst, som nu er kommen tilbage fra sin Rejse. Der var ogsaa mange, som kom for at se den nye Præst, som nu er kommen til byen.
Onsdag	5 I den forrige dag var det meget stille i byen, og alle var i kirken til den store Messen, som begynder kl. 10. Der var meget folk, og alle var meget glade over at se den gamle Præst, som nu er kommen tilbage fra sin Rejse. Der var ogsaa mange, som kom for at se den nye Præst, som nu er kommen til byen.
Torsdag	6 I den forrige dag var det meget stille i byen, og alle var i kirken til den store Messen, som begynder kl. 10. Der var meget folk, og alle var meget glade over at se den gamle Præst, som nu er kommen tilbage fra sin Rejse. Der var ogsaa mange, som kom for at se den nye Præst, som nu er kommen til byen.
Fredag	7 I den forrige dag var det meget stille i byen, og alle var i kirken til den store Messen, som begynder kl. 10. Der var meget folk, og alle var meget glade over at se den gamle Præst, som nu er kommen tilbage fra sin Rejse. Der var ogsaa mange, som kom for at se den nye Præst, som nu er kommen til byen.
Lørdag	8 <b>første Dø.</b> I den forrige dag var det meget stille i byen, og alle var i kirken til den store Messen, som begynder kl. 10. Der var meget folk, og alle var meget glade over at se den gamle Præst, som nu er kommen tilbage fra sin Rejse. Der var ogsaa mange, som kom for at se den nye Præst, som nu er kommen til byen.