

9. Nov. 1840

FAKTA

Dato:

9. Nov. 1840

Sidetæl:

Dagbog C, side 119-120

Dagbogens placering:

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.

KKS1974-33

TRANSSKRIFTION

9de Mandag.

Det meste af Veien fra Neapel til Capua tilbragte det heele Personale i Vognen sovende; ankommen til Capua omtrent Kl 8 havde vi der Leilighed til at opmuntre os med en Kop Kaffe, der dog, som sædvanligt her i Italien paa Reiser maae betales temeligt dyrt. Vort Selskab inde i Vognen var en gammelagtig Kammerpige fransk af Fødsel og dygtig cocquete, hvilket hun snart lagde fordagen i hendes Samtale med et Par unge Fransmænd i Kabrioletten; thi en midaldrende Rommer, som vi havde inde i Vognen hos os gav hende ingen Leilighed. Vi vare saaledes kun 4 Personer inde i Vognen og havde altsaa god Plads, da de to vare ubesatte. I den bagerste Deel af Delicensen kom der Passagerer [overstreget: af] og afgik der fra de forskjellige Steder vi kom til paa vor Vei; [overstreget: lidt før] Vi kom om Middagen til St: Germano en saare smukt beliggende lille Bye, Skade var det at Tiiden ikke •120• tillod at besøge det herlige Kloster Monte Cassino, der ligger ovenfor Byen paa Klippen, Bygningen skal være saare interessant, og man har derfra en herlig Udsigt over den meget smukke Egn. Veiret var imidlertid ikke saa godt at man havde kunnet nyde nogen Glæde af Udsigten, vi havde derfor ogsaa kun lidt godt af de saare skønne Bjergegne vi fra St Germano til Caprano passerede. I Caprano havde vi den romerske Dogane at plages med, det gik dog her som sædvanlig god[t] da man betalte; Tøiet blev pakket paa den romerske Diligence og Passagererne havde her 6 Tiimer til at spise og udhvile dem lidt i; Tiid til at gaae ordentligt tilsengs var der altsaa ikke, man maatte søge at fortsætte sin Søvn i Vognen.

