

12. Jun. 1835

FAKTA

Dato:
12. Jun. 1835

Sidetæl:
Dagbog B, side 53 recto

Dagbogens placering:
Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4^o

Omtalte personer:
Leonardo Hofmeister

TRANSSKRIFTION

Vi kjørte om Morgenen fra Pozzuoli, var underveis henne at see Agnaner Søen, men gik ikke ind i den derved liggende Hunde Grotte, da der aldeles intet viidere Mærkeligt der skal være. Ved Posilipo kom vi igjennem den bekjendte Grotte Vei til Neapel, der er den største jeg af Saadant endnu har see, og den gjør en meget malerisk Virkning ved Blandingens af Lampe Belysningen og Dagen. Jeg fandt heller ikke nu nogen Breve i Neapel hos Consulen.¹

¹ Antagelig vicekonsul Leonardo Hofmeister, der synes at have ageret stedfortræder for generalkonsul, Wilhelm Heigelin.

11. Barnabas Apostel. 12. Basilius. (24de Uge.)
Juni 1835. Udgivet.

1. Barnabas Apostel. Barnabas var en af de første kristne lærere i Jerusalem. Han kaldte sig Barnabas, hvilket betyder 'den søn af drømmen'. Han var en af de første, der blev døbt, og han var en af de første, der blev udsendt til at prædike i andre dele af verden. Han var en af de første, der blev kaldt til at være en af de første apostle. Han var en af de første, der blev kaldt til at være en af de første apostle. Han var en af de første, der blev kaldt til at være en af de første apostle.

2. Basilius. Basilius var en af de største teologer og kirkefædre i den kristne kirke. Han var en af de første, der blev kaldt til at være en af de første apostle. Han var en af de første, der blev kaldt til at være en af de første apostle. Han var en af de første, der blev kaldt til at være en af de første apostle.

3. (24de Uge.) Udgivet.

Comission d'elbst trottende.