

## 11. Nov. 1840

### FAKTA

Dato:

11. Nov. 1840

Sidetal:

Dagbog C, side 120

Dagbogens placering:

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr.  
KKS1974-33

Omtalte personer:

Charlotte Frederikke

Galli

Albert Küchler

### TRANSSKRIFTION

11te Onsdag.

Heele Dagen gik hen med at komme i Orden. Kuckler<sup>1</sup> besøgte os om Formiddagen og ved ham bleve vi underrettede om hvad der her har tildraget sig og hvilke Danske her have været i vor Fraværelse, og det mest glædelige heraf var unægtelig Prindsessens<sup>2</sup> Død. Da vi om Middagen gik ned til Spiisning talte vi paa Veien med de fleste herværende Landsmænd, og Svenske. Om Eftermid: havde vi nok at bestille med vor store Kuffer[t] som vi lode hente hjem fra Signor Galli.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Albert Küchler.

<sup>2</sup> Charlotte Frederikke.

<sup>3</sup> Uidentificeret, jvf. Galli.

November 1840.

tilled at besøge det forligr. Kloster Monte Cassino, der  
ligger øgnaffet bjergene og St. Agnes, og i nærheden af Rom, som  
den eneste af sin art i Italien. Der er en stor kirke og en  
smal Gade. Kirken var indviet til den hellige Agnes, som  
levde i det tredje århundrede. Den er bygget af marmor og  
er meget smukt. Den er indviet til den hellige Agnes, som  
levde i det tredje århundrede. Den er bygget af marmor og  
er meget smukt. Den er indviet til den hellige Agnes, som  
levde i det tredje århundrede. Den er bygget af marmor og  
er meget smukt.

10<sup>e</sup> Tirsdag. 28. Gjorde mig fra Capri, omkring 28.6. over til  
S. Agnes og for forløb i den gamle by, hvor der er mange  
Landskabs og gamle huse. Den er bygget af marmor og  
er meget smukt. Den er indviet til den hellige Agnes, som  
levde i det tredje århundrede. Den er bygget af marmor og  
er meget smukt. Den er indviet til den hellige Agnes, som  
levde i det tredje århundrede. Den er bygget af marmor og  
er meget smukt.

10<sup>e</sup> Onsdag. Gik fra Capri og kom til Anagni. Der er  
en stor kirke og en smal Gade. Kirken var indviet til  
den hellige Agnes, som levde i det tredje århundrede.  
Den er bygget af marmor og er meget smukt.

12<sup>e</sup> Tirsdag. Besogte den gamle by i Anagni. Der er  
en stor kirke og en smal Gade. Kirken var indviet til  
den hellige Agnes, som levde i det tredje århundrede.  
Den er bygget af marmor og er meget smukt.