

## 1. Jun. 1837

### FAKTA

Dato:

1. Jun. 1837

Sidetæl:

Dagbog B, side 48 recto

Dagbogens placering:

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4°

### TRANSSKRIFTION

Jeg tog med mit Selskab til Esels over Tuskulum, Castel Gandolfo, Marino, Rocca di Papa og Monte Cavo til Nemi og derfra viidere til Gensano, hvor de Andre støtte til os; men Blomsterfesten som egentlig var Maalet for den heele Tuur var i Aar ikke rigtig, kun enkelte Blomstertæpper saae man, dog nok for at kunne gjøre sig et Begreb om det pragtfulde Syn det afgiver i det heele. Om Aftenen tog jeg tilbage til Rom, jeg havde igjen forkjølet mig, og frygtede naar jeg næste Dag blev samlet med de Andre da at lade mig henrive af deres ugenerte Levemaade og da gjøre ondt værre, saameget mere, som Bestemelsen var at gaae tilbage til Fraskati, og der frister Viinen alt for meget.

### Mai og Juni 1837

28. Efter den Tid, som jeg i de sidste tre Uger har tilbragt i de forskellige Lande i Italien, og som jeg har beskrevet i de sidste Udgaver af dette Journal, har jeg nu tilbragt en Uge i Neapel og dets Omegning. Det er mig lykkeligvis gaaet godt, og jeg har ogsaa truffet nogle gode Venner. Der er især to Professore fra St. Giovanni in Laterano, som har været med mig i den hellige Berget, og som har vist mig mange gamle Reliquier.

29. Der er ogsaa nogle interessante Besøge, som jeg har gjort i de forskellige Lande i Italien, og som jeg har beskrevet i de sidste Udgaver af dette Journal. Det er mig lykkeligvis gaaet godt, og jeg har ogsaa truffet nogle gode Venner.

30. Den 24de af Maaed er jeg fra Neapel gaaet videre til Salerno, og har der truffet nogle interessante Besøge. Der er især to Professore fra St. Giovanni in Laterano, som har været med mig i den hellige Berget, og som har vist mig mange gamle Reliquier.

31. Den 25de af Maaed er jeg fra Salerno gaaet videre til Capri, og har der truffet nogle interessante Besøge. Der er især to Professore fra St. Giovanni in Laterano, som har været med mig i den hellige Berget, og som har vist mig mange gamle Reliquier.

32. Den 26de af Maaed er jeg fra Capri gaaet videre til Sorrento, og har der truffet nogle interessante Besøge. Der er især to Professore fra St. Giovanni in Laterano, som har været med mig i den hellige Berget, og som har vist mig mange gamle Reliquier.

33. Den 27de af Maaed er jeg fra Sorrento gaaet videre til Positano, og har der truffet nogle interessante Besøge. Der er især to Professore fra St. Giovanni in Laterano, som har været med mig i den hellige Berget, og som har vist mig mange gamle Reliquier.